

Zonnewende

**En zie, Ik ben met u alle dagen
tot aan de voleinding van de wereld.**

Mattheüs 28:20



Ik ben met u

‘Ik ben met u al de dagen’,
dat heeft Jezus eens gezegd.
Al uw moeiten, zorgen, vragen,
mogen aan Hem voorgelegd.

Alle vierentwintig uren,
ja, ook in de donk’re nacht,
is de Heiland heel dicht bij u,
geeft Hij u Zijn troost en kracht.

En als alles is voleindigd,
dan, verlost van zond’ en kruis,
mogen al Gods kind’ren wonen,
in het heerlijk Vaderhuis.

Van: Riek de Vos

Uit: Van Hem is mijn verwachting



Sinaasappels

‘Je krijgt van mij een sinaasappel als je mij laat zien waar God is’, zei iemand eens uitdagend tegen een klein meisje. Maar het slagvaardige antwoord was: ‘U krijgt er twee van mij als u mij laat zien waar Hij niet is’

Een goed antwoord! Want God is overal aanwezig. Hij dringt door tot in iedere hoek van het heelal. Wij kunnen niet voor Hem vluchten. Waar wij ook komen, Hij is er al. Een afschrikwekkende ontdekking voor wie kromme wegen gaat. Maar wát een bemoediging en troost voor wie met God wil leven!

Het is onmogelijk bij God vandaan te lopen. Maar we kunnen ons vol vertrouwen in Zijn uitgestrekte liefdesarmen werpen. Hij ontvangt iedereen die in geloof tot Hem komt.

God is onbegrijpelijk groot, maar toch tastbaar dicht bij ons.

Van: Gerrid Setzer
Uit: Leven met perspectief

**Al zag ik God vaak niet,
Hij hield niet op naar mij te kijken.**

Nel Benschop

God is overal

Heer, U doorgrondt en kent mij,
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U gegeven;
U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt Uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij,
en om mij heen,
elke dag.

Van: Marcel Zimmer
Uit: Opwekking nr. 518



Uitdelen!

‘Daar heb je die ouwe die nog zo nodig moet werken!’

Abrupt staat Jasper stil. Dat was de stem van zijn collega Wim, gevolgd door wat geginnik van anderen. Ze denken waarschijnlijk dat hij hen niet kan horen. Met trillende vingers hangt hij zijn jas op en kucht een paar maal voordat hij de kantoorruimte binnenloopt.

‘Goemorgen Jasper.’ Zijn collega’s groeten net als altijd, maar hij voelt zich met zijn 75 jaar ineens stokoud. Hij loopt naar zijn bureau waar hij de computer opstart. Terwijl hij zogenaamd ijverig met zijn werk begint, krioelen de gedachten door hem heen. Denken ze zo over hem?

Als die oude vent die nog als een jonge kerel gezien wil worden en daarom per se aan zijn baan vast blijft houden? Er komt die dag weinig werk uit zijn handen.

Telkens kijkt hij naar de foto naast het beeldscherm, van zijn dochter met haar twee meisjes. Zou Thirza er ook zo over denken? Zit er een kern van waarheid in de opmerking van zijn collega? Werkt hij om de status van werkende man op te houden die volop in de maatschappij staat? Zoals gewoonlijk vraagt Wim om twee uur of hij meegaat om een appeltje op de gang te eten, maar dit keer zegt hij: ‘Nee, ik heb geen trek.’ De appel brandt in zijn tas.

Kon hij maar met Wilma praten ... Als hij ’s avonds gegeten heeft, blijft hij een tijd naar de foto van zijn vrouw staren. Acht jaar geleden is het alweer dat ze is overleden. Hij mist haar iedere dag, maar vandaag schrijnt de pijn des te erger. Hij zou haar zo graag vragen: *Wilma, klamp ik me moedwillig vast aan mijn werk? Wil ik per se nog een sterke man lijken*

*door te blijven werken? Zo voelt het niet, want hij geniet elke dag van zijn baan. Zuchtend staat hij op. Kom, hij gaat koekjes bakken. Thirza en de meiden zullen het leuk vinden als hij morgen wat meeneemt. Als de keuken na een uurtje lekker zoet naar chocoladekoekjes ruikt, zakt hij weer in zijn stoel. Hij kan het niet loslaten en zoekt opnieuw Wilma’s gezicht. Wat zou zij zeggen? Ineens weet hij haar antwoord. *Vraag het aan God. ‘En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere ...’* Beschaamd buigt Jasper zijn hoofd en vouwt zijn handen. ‘Here, maak mij Uw weg bekend. Laat het niet om mijn eer gaan.’*



De koekjes zijn een schot in de roos. Als hij de volgende middag bij Thirza arriveert, willen de meisjes het liefst alles achter elkaar opeten, maar Thirza houdt hen tegen. ‘Nee, we bewaren de rest voor morgen. Gaan jullie mee winkelen? Zullen we met mijn auto rijden, pa?’ Jasper vindt het prima. ‘Vindt Frits het

niet erg om alleen thuis te blijven?’
‘Nee hoor, die houdt niet van shoppen en bovendien heeft hij werk genoeg te doen.’
Even later zit hij voor in de auto naast zijn dochter. Onderzoekend kijkt ze hem van opzij aan. ‘Wat bent u stil, pa.’
‘Welnee, dat ben ik wel meer’, antwoordt hij, maar hij weet dat ze gelijk heeft.
Even later lopen ze winkel in en winkel uit en hebben binnen een mum van tijd voor ieder een paar schoenen en voor Ilse ook nog een paar laarzen gekocht.
‘Dank u wel, opa!’ Jasper geniet van hun blijdschap. In een kledingzaak vinden ze alle drie een winterjas. Als Jasper de jassen betaald heeft, slaat Thirza haar armen om hem heen. ‘Dank u wel, pa!’
Midden in de winkel krijgt hij ook twee dikke zoenen van zijn kleindochters.
‘Nou nou’, merkt een man achter hen op.
‘Zo zou ik ook wel bedankt willen worden.’ Jasper veegt langs zijn ogen. Als hij niet zou werken, zou hij dit allemaal niet kunnen doen. Wanneer ze ergens wat drinken en de meiden naar een filmpje kijken, neemt Thirza hem aandachtig op. ‘Wat zit u dwars, pa?’ Hij haalt diep adem, vertelt dan over de opmerking van zijn collega. ‘Als het me om mijn eigen eer te doen is, dan ben ik fout bezig.’
‘Maar pa, u vindt uw werk toch leuk? Dat mag toch? Die collega heeft het vast niet zo zwaar bedoeld. Weet u wat? U bent toch gauw jarig?’ Met glinsterende ogen fluistert ze hem een plannetje in.

Wanneer hij twee weken later op kantoor komt, hangt er een slinger om zijn beeldscherm. Van elke collega krijgt hij een ferme handdruk. Zoals de gewoonte is, trakteert Jasper op taart bij de koffie, maar ook zet hij op ieders bureau een pakketje neer met een fles wijn en een zak nootjes.

‘Waarom dat?’ vraagt een collega.
Hij glimlacht. ‘Omdat ik graag van mijn vreugde en overvloed wil uitdelen.’
Collega Wim geeft hem een klopje op zijn schouder. ‘Dank je wel! Ikzelf zou graag willen stoppen met werken, maar jij doet het blijkbaar nog steeds met plezier!’
Als Jasper aan het eind van de dag naar huis rijdt, ligt er een stille glimlach op zijn gezicht. ‘Dank U wel, Heere, dat ik mag uitdelen van alle rijkdom die U aan mij geeft.’

Janny den Besten - van Boudestein



Hartelijk dank!

We zijn heel erg dankbaar dat velen van u het werk van Zonnewende een warm hart toedragen en dat u dit laat merken door een gift te geven. En dan zijn er onder u die heel erg trouw zijn in het verspreiden van ons kwartaalblad, de Groet.

We kunnen u daar helaas niet allen persoonlijk voor bedanken, maar langs deze weg willen we aan eenieder laten weten dat het gezien en heel erg gewaardeerd wordt!

Onze grootste dank gaat uit naar God, onze Vader, ‘*want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken*’ (Fil. 2:13).

Namens het bestuur van Zonnewende:
Hartelijk dank!!

**... wat is de mens,
dat U aan hem denkt ...**

Psalm 8:5a

Als mensen weten wij veel en denken soms dat we de wereld en alles daar omheen aardig kennen.

Tot het moment dat we ons realiseren hoe onnoemelijk groot het heelal met zijn vele hemellichamen is. Dan gaan we nadenken over God als Schepper en gaan Hem zien in Zijn majesteit. Hij heeft alles geformeerd, alle hemellichamen die er zijn en waaraan Hij allemaal een eigen plaats heeft toegekend.

David, die Psalm 8 schreef, heeft nagedacht over Gods grootheid in allerlei facetten. Hij zag de majesteit van God en realiseert zich hoe nietig de mens is ten opzichte van God. Hij schrijft deze lofzang op Gods majesteit, een lofzang ter ere van God als Schepper.

Al jong leerde ik een gezang waarin bovenstaande tekst ook verwoord is:
... en onder miljoenen hebt U ook mij in 't oog.

Als mens kan ik me er geen voorstelling van maken dat God op elk mens, ieder met zijn eigen vragen, wensen en problemen let.

Waarom denkt God aan ons, aan de mens? Wij zijn door Hem geschapen. Hem behoren wij toe.

Al voor wij geboren waren dacht Hij aan ons.

Door het geloof in het verlossingswerk van Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus zijn wij kinderen van God geworden.

Voor Hem zijn dat redenen genoeg om aan ons te denken.

En wij, wat doen wij?

Let eens op David: In Psalm 8 looft hij God voor Zijn majesteit, Psalm 9 is een danklied voor verlossing, Psalm 10 een gebed in angstige tijden en in de drie daaropvolgende Psalmen een oproep om op God te vertrouwen, omdat Hij getrouw is.

Meer dan genoeg redenen voor ons om net als David de lofzang aan te heffen. Wie is als onze God?

Harry Springer.



Bidden

Bidden is: je handen vouwen, alles aan God toevertrouwen. Alles wat je hart je zegt, aan Zijn voeten neergelegd.

Bidden is: Hem álles zeggen, in Zijn hand je leven leggen, en je ziel, je hart, je oog op gaan heffen naar omhoog.

Bidden is: bij het amen zeggen al je zorgen te verleggen. En wat Hij besluit of doet, dat is dan alleen maar goed

Van: Mies Vreugdenhil

Uit: Vindenstijd

Vader zorgt

Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn.
'k Behoef het niet te weten.
De Vader die Zijn Zoon mij gaf,
zal nimmer mij vergeten.
Hij baant een weg, zelfs door de zee
voor wie Hem toebehoren.
Hij heeft hen,
schuilend achter 't bloed,
tot kinderen verkoren.

Mijn Vader heeft de weg al klaar.
Voor mij is hij verborgen,
maar 'k weet dat Jezus Zelf mij leidt.
Op God werp ik mijn zorgen.
Zo kan ik, van die last bevrijd,
blijmoedig voorwaarts treden.
God zorgt ook 'morgen'
weer voor mij.
'k Leef dankbaar in het heden.

Toch laat Hij mij de toekomst zien
in 't Vaderhuis daarboven,
waar al Gods kinderen voor Zijn troon
Hem eeuwig dankbaar loven.
Als ik aan deze toekomst denk,
kan ik mijn aardse leven
met vast vertrouwen op Zijn zorg
in Vaders handen geven.

Van: N.C. Otgaar

Uit: Zie omhoog

Begaanbare wegen

Toen ik bovenstaand gedicht overtypete voor deze Wintergroet moest ik weer denken aan een verhaaltje dat ik een tijdje geleden las in een dagboek. Het is een mooie illustratie van dit gedicht.
Een moeder rijdt met haar zoontje door een lange laan met aan weerszijden bomen.

Opeens begint het kleine kereltje heel hard te huilen. De moeder probeert vergeefs de oorzaak van het grote verdriet te achterhalen, maar de tranen blijven maar komen ...

Uiteindelijk zegt het kereltje al snikkend: 'Mama kijk dan!' Met zijn kleine vingertje wijst hij naar voren naar het eind van de laan.

'Daar ... daar past onze auto helemaal niet doorheen!'

Moeder glimlacht en probeert het kereltje te troosten.

De auto rijdt verder ... en passeert zonder problemen de zo gevreesde plek – waarna al gauw het einddoel van de reis bereikt wordt.

Het kinderhart is getroost.

Wat een geruststelling dat onze hemelse Vader onze weg kent zelfs als wij denken: 'Dit komt nooit goed, hier komen wij niet doorheen!', ook dan is God er.

Hij kent onze problemen en zal ons een weg banen.

G.W. Hoppe - Sløetjes



Beste Zonnewendevrienden

2021 is werkelijkheid geworden.

We mogen met elkaar wel zeggen dat 2020 een apart jaar geweest is, omdat we allen geconfronteerd werden met ongedachte en ongewilde veranderingen in ons persoonlijk en maatschappelijk leven. Toch mogen we zeggen dat 2020 een jaar van de Here was. Altijd weer bijzonder om te bedenken dat onze jaartelling begint bij de geboorte van de Here Jezus. Van harte hoop ik dat we getuigen kunnen dat we dag in dag uit geholpen zijn door Hem.

Misschien moesten we wegen inslaan die ons bang maakten als we naar het einde van de weg keken. We hadden de vertroosting van Boven nodig, de raad van anderen als bemoediging.

Als mensen in het leven onderweg kunnen we elkaar soms diep raken door te snelle opmerkingen, die bij de ander blijven hangen. Goed om dit jaar erbij stil te staan en te bidden: *Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart, U welgevallig zijn.* Waar de Here de eerste plaats krijgt, wordt de naaste heel belangrijk. God eren en de naaste onderuit halen passen niet bij elkaar. En dan, als we ons gekwetst voelen, hoe kijken we naar de ander? Met de ogen en het hart van de Here Jezus? Hij vraagt ons zelfs om onze vijanden lief te hebben en goed te zijn voor hen die ons haten. Een onmenselijke opdracht, maar Hij wil ons daarbij helpen.

De dagen van 2021 kunnen gevuld zijn met de goedheid en grootheid van God, als wij Hem de kans geven dit in onze levens waar te maken. We mogen ons dagelijks herinneren hoe groot God is als Schepper en Helper.

Ook anno 2021 gelden de woorden van de Here Jezus: *Zie, Ik ben met u.* We ontvangen van God zekerheden en Hij geeft ons verantwoordelijkheden. Vader weet wat we kunnen. Wat een uitdaging heeft 2021 voor ons allen. Onderstaand gedicht van Co 't Hart mogen we als aanmoediging meenemen.

*Laat mij naar de mensen luisteren,
niet alleen met mijn gehoor,
wil mijn hart erin betrekken,
want het komt zo heel vaak voor,
dat er niemand is te vinden,
die je leed en eenzaamheid,
wil doorleven, durft te delen,
voor je bidt en met je lijdt.*

*Laat mij mét de mensen praten,
niet alleen maar tégen hen.
Laat Heer, uit mijn luistren blijken,
dat ik U als Hoorder ken.
Maak mij, levend, luistrend, vragend,
naar de diepgang van Uw woord,
tot Uw stem, waarin de ander
blij verrast Uw Liefde hoort.*

Het ga u goed onder Gods zegen.

*Een hartelijke groet van
L. van Koppen*



Mededelingen

Zonnewende heeft tot doel: te troosten en te bemoedigen vanuit het evangelie van Jezus Christus.

Zonnewende heeft **Correspondentiegroepen**: Zieken en gezonden schrijven ter bemoediging van elkaar, in groepjes (afdelingen) van 6 à 8 personen in een schrift dat onder hen circuleert.

De **Zondagsgroet**, zie informatie in de kolom hiernaast, wordt regelmatig verstuurd aan velen die het moeilijk hebben.

Het Zonnewendeblad, de **Groet**, verschijnt 4x per jaar in een oplage van 19.000 ex. en wordt gratis gestuurd aan belangstellenden. Het is mogelijk om meerdere exemplaren te bestellen.

De Groet is ook verkrijgbaar in gesproken vorm. Voor informatie hierover:

C.B.B. te Ermelo, tel. **0341 - 565477**.

Wilt u meer weten over het Zonnewendewerk?

Neem dan contact op met mevr. Schuring.

Zie adres in de colofon, rechts onderaan.

Zij geeft u graag informatie.

Kijkt u ook eens op www.zonnewende.info

Brochures

Mijn Herder	€ 0,60
Psalm 23 (door een Syrische herder)	€ 0,60
Kracht van boven	€ 0,75
Zingen - blij toe	€ 0,80
De Here is nabij	€ 1,50
Ik ben met u	€ 1,75
Niet meer ver (gedichten van G. Fidler)	€ 1,95
Van Hem is mijn verwachting	€ 1,95

Deze brochures bevatten korte pakkende stukjes en/of gedichten.

Kaarten met Bijbeltekst

- nr. 1: mapje van 10 st. € 3,75
(prachtige gevarieerde kaarten);
- nr. 2: mapje van 8 st. € 3,95
(prachtige gevarieerde kaarten);
- nr. 3: mapje van 8 st. € 3,95
(Hartelijk Gefeliciteerd);
- nr. 5: mapje van 8 st. € 3,95
(Veel Sterkte en Ter Bemoediging);
- nr. 6: mapje van 4 st. € 1,95
(condoleancekaarten)

Jubileumboek 100 jaar Zonnewende € 4,85

Zondagsgroeten

Een stevig kaartje van 13x8 cm. Op de voorkant een mooie tekening van bv. een bloem of vogel. Daarnaast in duidelijke letters een vertroostende tekst uit de Bijbel. Op de achterkant een gedicht, lied of spreuk die bij de tekst past. Serie 19, 56 kaartjes (in 1 kleur) € 1,00. Serie 21, 60 kaartjes (vogels), vierkleurendruk € 2,50. Serie 22 (vlinders) en serie 23 (paddenstoelen), 60 kaartjes in vierkleurendruk € 3,00. Bijpassende envelopjes € 2,00 per 50 st.

Gedichtenbundels

In de bundel 'Bemoediging' staan 61 gedichten van Mevr. N.C. Otgaar. Deze bundel ziet er prachtig uit en de inhoud is bijzonder waardevol. Dit geldt ook voor haar bundel 'Zie omhoog'. Daarin staan ruim 450 gedichten.

'**Bemoediging**' € 4,50.

'**Zie omhoog**' € 9,95.

De prijzen van de kaarten, zondagsgroeten etc. zijn exclusief porto en zijn te bestellen via Mw. Schuring, zie adres onderaan. Betaling na ontvangst van de bestelling.



Jonkvrouw M.C.W. Calkoenfonds

Doel: het verspreiden van de uitgaven van Stichting Zonnewende aan hen die thuis of in ziekenhuizen worden verpleegd.

Ontvangen giften 3e kwartaal 2020: € 1668,39

Hartelijk dank aan alle gevers!

Voor hen die het Zonnewendewerk financieel willen steunen:

IBAN nr.: **NL19 INGB 0000 2168 61** en

Vanuit Europa: BIC nr.: **INGBNL2A**

t.n.v. St. Zonnewende Winschoten.

We vragen uw gebed voor dit werk.



Uitgave: Stichting Zonnewende
Verschijnt vier maal per jaar

Correspondentie- en besteladres:

Mevr. M. Schuring

Stationsweg 3A

9671 AL Winschoten

telefoon 0597 - 414 908

E-mail: correspondentie@zonnewende.info

www.zonnewende.info