

Zonnewende

De HERE zij voor eeuwig geloofd.

Amen, ja, amen.

Psalm 89:53



Veel meer

Als Gods Zoon niet was gekomen
dan had ik vergeefs geleefd,
had ik voor Gods straffend oordeel
tot mijn laatste snik gebeefd.

Maar omdat Hij is gekomen
al mijn schuld heeft afgedaan,
voor geen enkel kwaad bezweken,
heel Gods heilsweg is gegaan,

in het graf niet is gebleven,
zelfs de dood voor mij versloeg,
nu heb ik aan duizend levens
voor mijn loflied niet genoeg!

Maar Hij heeft veel meer te geven:
eeuwig leven in Zijn rijk!
Waar ik, overstelpt door vreugde,
niet meer van Zijn zijde wijk.

Uit: Tijd is kostbaar

Van: Co 't Hart

Stuurknuppel loslaten

In het kader van haar vliegopleiding maakte Susan Smart haar derde solovlucht. Toen ze op 1500 meter hoogte een bepaalde manoeuvre uitvoerde, kwam de Cessna 150 in een tolvlucht terecht. Ze draaide spiraalvormend om haar eigen as en raasde naar de grond. Een ogenblik lang probeerde Susan tevergeefs de controle over het vliegtuig terug te krijgen. Toen herinnerde ze zich echter de aanwijzing van haar instructeur voor deze situatie: 'Stuurknuppel loslaten!'

Om los te laten is moed nodig. Meerdere keren moest Susan zichzelf toeroepen: 'Laat los!' Uiteindelijk deed ze haar handen omhoog en hield ze die in angstige afwachting voor haar gezicht. Binnen een paar seconden stabiliseerde de machine zichzelf in de lucht. De Cessna had ongeveer 900 meter aan hoogte verloren, maar ze was uit de spin gekomen! Later vertelde Susan dat ze op deze dag een belangrijke les had geleerd.

Als u in crisistijden het gevoel heeft de controle over de dingen te verliezen, wil God u aan Zijn beloftes herinneren en u opdragen de stuurknuppel van het leven los te laten en op Hem te vertrouwen. 'Hij zal me altijd op de goede weg brengen. Dat is een vaste belofte uit de hemel'.

'Laat de stuurknuppel los!'

Laten we de leiding in ons leven aan God overlaten en dat niet pas als alles in een tolvlucht terecht is gekomen!

Uit: Het goede zaad

Begin opnieuw

Als je verwachting op niets is uitgelopen en al je plannen volledig zijn mislukt de laatste strohalm uit handen is gerukt er niets meer is waarop je nog kunt hopen

laat het dan los en breng het bij de Heer huil het maar uit en geef Hem al je tranen want Hij verlangt ernaar je weg te banen en kijkt nooit minachtend op je neer

begin opnieuw maar doe het niet alleen in al je wegen mag je Hem betrekken het oude zal Hij liefdevol bedekken zodat je kunt lachen door tranen heen.

*Uit: Vrede in de storm
Van: Hermien Henning*



Sta stil bij de lente

'Zullen we vanmorgen een rondje fietsen? Dan nemen we koffie mee en kunnen een poosje langs de IJssel zitten.'

Leida dringt aan als ze ziet dat haar man wazig voor zich uit kijkt. 'Het is zulk heerlijk lenteweer. 'k Heb al velden vol met speenkruid gezien! Wat denk je ervan?'

Thomas' hoofd schokt omhoog. 'Kan niet. Ik ga vanmorgen de muren sauzen bij Alex en Henrieke, en vanmiddag zou ik de dakgoot bij vrouw Peters schoonmaken.' Zuchtend meet Leida water af voor één beker koffie. 'Je hebt de hele week nog geen dagdeel vrij genomen. Toen je nog op kantoor werkte, zei je: 'Wacht maar, als ik eenmaal met pensioen ben.' Het lijkt of je het nog drukker hebt dan eerst!' Zonder wat te zeggen loopt Thomas naar de schuur. Hij komt terug met een oude werkbroek, een shirt en een verfroller. De rest hebben ze zelf wel.

Druk, druk, druk. Voordat Thomas de muren bij zijn dochter en schoonzoon gaat sauzen, rijdt hij snel naar de boekwinkel. Nee, hij is niet vergeten dat het morgen hun trouwdag is. Leida is gek op lezen en pas liet ze zich ontvallen dat ze dolgraag die roman uit de etalage wil hebben. Zijn blik schiet over de tafels. Waar ligt dat boek nu? Hebbes! Vlak tegen de muur staat een stapel van een stuk of zes dezelfde romans. Er hangt een poster boven. 'Sta stil en let op Gods wonderen.' Hup, bovenste boek pakken, afrekenen en wegwezen. Thomas kijkt op het klokje in de auto. Mooi zo, negen uur. Als hij flink doorrijdt, is hij om half tien bij Henrieke en Alex. Kan 'ie drie

uurtjes werken en precies om een uur weer thuis zijn voor de lunch. Even eten, even rusten, en vervolgens om half drie aan de slag bij vrouw Peters. Een prima planning! Hij duwt het gaspedaal diep in en sjeest ervandoor.

Dom dat hij niet op de benzine gelet heeft. Als hij na een hele morgen sauzen weer in de auto zit, ziet hij op de terugweg dat het pijltje van de benzinemeter in het rood staat. Zal hij eerst naar huis? En dan na het eten tanken als hij naar mevrouw Peters gaat? Nee, dat waagt hij niet. Snel draait hij de auto naast een benzinepomp, trekt de slang eruit en plaatst hem in de tankopening. Ongeduldig ziet hij de teller oplopen. Verdraaid, het is al vijf over een. Leida zit natuurlijk al op hem te wachten. Hup, slang ophangen, afrekenen en naar huis! Achter een andere man loopt hij het tankstation binnen. O nee hè, die kerel moet ook afrekenen. Snel rent hij om een schap met snoepwaren heen om als eerste bij de kassa aan te kunnen komen, maar het mag niet baten. Hij heeft het tempo van de man onderschat. Die is wat jonger en neemt waarschijnlijk grotere stappen. Precies tegelijk lopen ze op de kassa af. Op een meter afstand staan ze stil en kijken elkaar aan. Wie gaat eerst? Dan maakt de jongere man een handgebaar. 'Ga uw gang.'

Thomas voelt zijn wangen warm worden. Zou die man gezien hebben dat hij ineens begon te rennen? 'Eh, u was eerst?' 'Nee, ga gerust.' Een brede lach verschijnt op het gezicht van de man. 'Ik heb alle tijd. Ik heb de eeuwigheid nog voor me.' Hij wijst met zijn vinger naar boven. 'Straks. na dit leven begint het echte leven. Voor altijd.' Het meisje bij de kassa vraagt naar

Thomas' pompnummer. Verdwaasd wendt hij zijn blik van de man af en kijkt naar buiten, naar de benzinepomp. 'Eh, ik had pomp drie. Nee, vier. O nee, toch drie.' Kwart over een zit hij tenslotte bij Leida aan tafel.

Bij mevrouw Peters wachten hem eerst nog andere klussen. Of hij de waterstand onder het luik op wil nemen. Of hij misschien haar schutting wil repareren, omdat er een schot is losgewaaid tijdens een storm. Wanneer hij eindelijk met de goot bezig is en het laatste stuk schoonmaakt, ziet hij het. Daar groeit een geel bloempje, midden tussen alle grond en vuiligheid. Voorzichtig pakt hij het tussen duim en wijsvinger op. Ineens ziet hij de woorden van de poster voor zich. 'Sta stil en let op Gods wonderen.' Behoedzaam stopt hij het bloempje in het voorzakje van zijn shirt voordat hij de ladder af gaat.

Tijdens het eten laat Leida hem wat foto's zien die ze die middag gemaakt heeft. 'Kijk, die lange stelen met roze bloempjes, dat is groot hoefblad. Zo mooi! En zie je hier al dat geel? Allemaal koolzaad. Het voorjaar zingt! Was het maar altijd lente!' Thomas staart naar het blijde gezicht van zijn vrouw. In gedachten hoort hij: 'Ik heb de eeuwigheid nog voor me.' Hij ook. In de hemel zal het vast veel mooier zijn dan hier in de lente, maar nu al mag hij genieten van dit voorproefje dat God in de schepping geeft. Waarom zou hij altijd maar bezig zijn met werken? 'Sta stil en let op ...' Hij schraapt zijn keel. 'Zeg Leida, zullen we morgen samen langs de IJssel fietsen?'

Janny den Besten

Lenteliedje

De lente is gekomen,
nu bot uit tak en bomen
het groen, zo fris en teer,
de winter zal verdwijnen
de lentezon gaat schijnen,
zij zendt haar stralen neer.

De mooie vlinders vliegen,
nee, 't kan er niet om liegen
de lente komt er aan,
de bijtjes zullen zoemen,
zij halen uit de bloemen
de honing straks vandaan.

Wie het jonge vee ziet springen,
die moet toch wel bezingen
God, die dit alles geeft,
die zal de Schepper loven,
Hij is het, die van boven
Zijn zorg voor alles heeft.

Uit: Goed nieuws

Van: M. Koffeman-Zijl



Hoe zal Hij ons ... niet alle dingen schenken?

Romeinen 8:32

Mensen verwachten, in tijden van tegenslagen, vaak veel van God. Ook zij die God niet erkennen vinden dan dat Hij aan hun wensen zou moeten voldoen. Mogelijk kennen zij christenen die in tijden van moeilijkheden vertrouwden op God en een opmerkelijke rust hadden hoewel ook aan hun verlangen niet altijd werd voldaan.

Eén dezer dagen waren we op bezoek bij een vriend die een negatieve indicatie kreeg van een specialist. Zoiets komt hard aan. We hebben in het samenzijn met elkaar ervaren dat God een onvoorstelbare rust en vertrouwen gaf en geeft.

Hoe is dat mogelijk?

Het antwoord vinden we in Romeinen 8:18. 'Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden', en in vers 32 'Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?'

Houdt dit in dat er aan al onze verlangens tegemoet gekomen wordt? Zeker niet! Maar wel dat God mee gaat in het lijden dat we door moeten maken.

Lees maar mee wat Paulus daarover geschreven heeft in vers 38 en 39 van hetzelfde hoofdstuk:

'Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here'.

Het grootste wat u en ik in ons leven mogen ervaren is de zekerheid dat God Zijn Zoon voor ons gaf en dat niets ons meer van Zijn liefde los kan maken. En dat geeft een onvoorstelbare rust voor wat komen gaat.

*'U geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid die sterkt en die leidt.
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
U geeft het leven tot in eeuwigheid.'*

Groot is uw trouw, o Heer!'

Harry Springer



Wat is geloven

Geloven is het zeker weten van dingen die men nog niet ziet. Het uit zich vaak in vreugdekreten, en wordt vertolkt in menig lied.

Geloven dat is blij verwachten, al lijkt de toekomst nog zo vaag. Geloven dat is in gedachten niet verder kijken dan vandaag.

Geloven is veel meer dan hopen; het is de blijde zekerheid dat, als het eens mocht tegenlopen, je niet alleen staat in de strijd!

Geloven is: je handen vouwen;
er is een God die naar je hoort!
Je kunt je aan Hem toevertrouwen:
Hij is een machtig Toevluchtsoord!

Houdt daarom steeds de blik naar Boven
en niet steeds op de aard' gericht,
want hun die leven door geloven
schenkt God een heerlijk vergezicht!

Uit: De morgen tegemoet
Van: A.W. de Neef-Top

Telefoon

In het centrum van Frankfurt hangt een
affiche van een telefoonmaatschappij
waarop een biddende man te zien is.
Daarnaast staat: Misschien de enige
mogelijkheid om nóg goedkopere
interlokale gesprekken te voeren.

Ondanks de spottende ondertoon: het
klopt! Want het is absoluut waar dat
gesprekken met God kosteloos zijn. En dat
niet alleen: God is altijd bereikbaar. Geen
bezettoon. Geen wachtstand. Niet laten
rinkelen.

God daagt ons uit om Hem te 'bellen',
Hem aan te roepen. Gebruikt u deze
verbinding met God? U kunt met God
spreken over alles wat er in uw hart is. Als
u nog twijfelt, probeer het dan eerst eens
eenvoudig met deze woorden: 'God, als U
bestaat, laat me dan zien wie U bent.'

Uit: Leven met Perspectief
Van: Gerrid Setzer



Een uitkomst

Denk nooit: God is alleen
bij 't grote werk te vinden.
Hij ziet echt elk probleem
van Zijn zo teer beminden.
Hij volgt je overal,
zelfs op de kleinste wegen
en als je met Hem leeft,
schenkt Hij Zijn vaderzegen!

Je moet het willen zien
en Hem gewoon vertrouwen.
Dan kan Hij steen voor steen
jouw levenswoning bouwen.
Vraag Hem maar eens om raad
als je geen werk kunt krijgen.
Wanneer jij 'naarstig' zoekt,
zal Hij de harten neigen!

Probeer in jouw gebed
je zorgen te bespreken.
Hij kan in duisternis
een gloedvol vuur ontsteken.
Het kleinste vindt God groot.
Vertrouw maar op Zijn zegen,
dan kom je binnenkort
Zijn wonderen wel tegen!

Uit: Gods zegen toegewenst
Van: Frits Deubel

Een goed uitzicht

Een man van ongeveer 65 jaar was ernstig
ziek geworden. De arts vond het nodig
hem in het ziekenhuis te laten opnemen.
Het ziekenhuis lag op een heuvel. Uit de
kamers had je een prachtig uitzicht over de
stad en de bosrijke omgeving. De patiënt
werd binnen gebracht en op een bed bij het
raam gelegd.

Een man aan de overkant wilde hem wat
opbeuren en zei tegen hem: 'U ligt daar
mooi, kijk maar eens wat een uitzicht
u hebt, 'Ja,' was het antwoord van de
zieke, 'Ik heb een mooi uitzicht naar twee
richtingen.'

'Twee richtingen?' vroeg de ander.
'Ja, het uitzicht door mijn raam en nog een
uitzicht naar boven, naar mijn Heiland in
het huis van de Vader.'

Paulus heeft daarvan gezegd: Ik ben
er zeker van dat het lijden van de
tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de
heerlijkheid die over ons geopenbaard zal
worden.'

De weg van Gods kinderen kan door
allerlei lijden gaan. Maar de richting is
naar de heerlijkheid.

Uit: Lichtstralen uit het Woord

Geen prijskaartje

Weet u al waar de bron staat
waar Jezus van vertelt?
Daar kunt u vrede vinden
en koopt u zonder geld,
wie dorst heeft, die mag komen,
aan ieder, jong en oud
schenkt Hij het levend water
tot redding en behoud.

Een prijskaartje ontbreekt er,
Hij biedt het gratis aan,
Zelf moest Hij met Zijn leven
hiervoor betalen gaan.
Waarom nog langer dolen
in deze wildernis,
als alles wat ons rijk maakt
voor niets te krijgen is.

Uit: Onbewerkt hout
Van: M. Koffeman-Zijl

Beste Zonnewendevrienden

Bij het doorlezen van dit blad worden we
bepaald bij het lijden en sterven van de
Here Jezus, maar ook bij Zijn opstanding
en Zijn wederkomst.

Zij die geloven zijn toekomstkinderen.
Wie schuilt bij God zal er nooit alleen
voor staan, hoe het leven ook gaat.
Wat horen we vaak rijke getuigenissen
van mensen waarvan we eerder klachten
zouden verwachten. Terecht staan deze
woorden in de Bijbel: De Here geeft mij
meer dan ik nodig heb.

Bent u zoals Susan in een onmogelijke
situatie? Of mag u zoals Leida en
Thomas naast alle drukte even de tijd
nemen om extra te genieten van Gods
schepping? Misschien hebt u net een
levensbedreigende boodschap gehoord
zoals de vriend van Harry en de man met
het mooie uitzicht naar buiten en boven..
Of bent u ergens een poster tegengekomen
waarin als het ware met God gespot wordt.
Het maakt niet uit. God heeft elke situatie
onder controle. Voor ons geldt dat we
onzelf overgeven aan Hem, dus alles uit
handen geven en in Zijn handen leggen en
laten. Spannend, maar de Here zal ons niet
beschamen.

Durven we samen de uitdaging aan?
De Here zegene u in uw leefsituatie.

Een hartelijke groet
L. van Koppen

**Dank U Vader,
dat U in de Here Jezus
naar ons omgezien hebt.
We bidden dat wij
naar u blijven opzien.**

Mededelingen

Zonnewende heeft tot doel: te troosten en te bemoedigen vanuit het evangelie van Jezus Christus.

Zonnewende heeft **Correspondentiegroepen**: Zieken en gezonden schrijven ter bemoediging van elkaar, in groepjes (afdelingen) van 6 à 8 personen in een schrift dat onder hen circuleert.

De **Zondagsgroet**, zie informatie in de kolom hiernaast, wordt regelmatig verstuurd aan velen die het moeilijk hebben.

Het Zonnewendeblad, de **Groet**, verschijnt 4x per jaar in een oplage van 20.000 ex. en wordt gratis gestuurd aan belangstellenden. Het is mogelijk om meerdere exemplaren te bestellen.

De Groet is ook verkrijgbaar in gesproken vorm. Voor informatie hierover:

C.B.B. te Ermelo, tel. 0341 – 565499.

Wilt u meer weten over het Zonnewendewerk?

Neem dan contact op met mevr. Schuring.

Zie adres in de colofon, rechts onderaan.

Zij geeft u graag informatie.

Kijkt u ook eens op www.zonnewende.info

Brochures

Mijn Herder	€ 0,60
Psalm 23 (door een Syrische herder)	€ 0,60
Kracht van boven	€ 0,75
Zingen - blij toe	€ 0,80
De Here is nabij	€ 1,50
Ik ben met u	€ 1,75
Niet meer ver (gedichten van G. Fidler)	€ 1,95
Van Hem is mijn verwachting	€ 1,95

Deze brochures bevatten korte pakkende stukjes en/of gedichten.

Kaarten met Bijbeltekst

- nr. 1: mapje van 10 st. € 3,75
(prachtige gevarieerde kaarten);
- nr. 2: mapje van 8 st. € 3,85
(prachtige gevarieerde kaarten);
- nr. 3: mapje van 8 st. € 3,85
(Hartelijk Gefeliciteerd);
- nr. 5: mapje van 8 st. € 3,85
(Veel Sterkte en Ter Bemoediging);
- nr. 6: mapje van 4 st. € 1,95
(condoleancekaarten)

Jubileumboek 100 jaar Zonnewende € 4,85

Zondagsgroeten

Een stevig kaartje van 13x8 cm. Op de voorkant een mooie tekening van bv. een bloem of vogel. Daarnaast in duidelijke letters een vertroostende tekst uit de Bijbel. Op de achterkant een gedicht, lied of spreuk die bij de tekst past. Serie 19, 56 kaartjes (in 1 kleur) € 1,00. Serie 21, 60 kaartjes (vogels), vierkleurendruk € 2,50. Serie 22 (vlinders) en serie 23 (paddenstoelen), 60 kaartjes in vierkleurendruk € 3,00. Bijpassende envelopjes € 2,00 per 50 st.

Gedichtenbundels

In de bundel 'Bemoediging' staan 61 gedichten van Mevr. N.C. Otgaar. Deze bundel ziet er prachtig uit en de inhoud is bijzonder waardevol. Dit geldt ook voor haar bundel 'Zie omhoog'. Daarin staan ruim 450 gedichten.

'Bemoediging' € 4,50.

'Zie omhoog' € 9,95.

De prijzen van de kaarten, zondagsgroeten etc. zijn exclusief porto en zijn te bestellen via Mw. Schuring, zie adres onderaan. Betaling na ontvangst van de bestelling.



Jonkvrouw M.C.W. Calkoenfonds

Doel: het verspreiden van de uitgaven van Stichting Zonnewende aan hen die thuis of in ziekenhuizen worden verpleegd.

Ontvangen giften 4^e kwartaal 2018: € 6587,04

Hartelijk dank aan alle gevers!

Voor hen die het Zonnewendewerk financieel willen steunen:

IBAN nr.: NL19 INGB 0000 2168 61 en

IBAN nr.: NL25 RABO 0341 8428 34

Vanuit Europa: BIC nr.: INGBNL2A

t.n.v. St. Zonnewende Winschoten.

We vragen uw gebed voor dit werk.



Uitgave: Stichting Zonnewende
Verschijnt vier maal per jaar

Correspondentie- en besteladres:

Mevr. M. Schuring

Stationsweg 3A

9671 AL Winschoten

telefoon 0597 - 414 908

E-mail: correspondentie@zonnewende.info

www.zonnewende.info/privacyverklaring