



Zonnewende

**Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem,
en Hij zal het maken ...**

Psalm 37:5



Document

Wat kostbaar om uw boek te mogen lezen,
een document, waarin de eeuwen door
uw grote Naam met eerbied wordt geprezen
door een oneindig en onsterfelijk koor.

U hebt uw trouw aan ieder mens bewezen,
U gaf uw Zoon, uw Enige. Waarvoor?
Om mensen van hun dwaling te genezen,
onwilligen te zetten op uw spoor.

De heilsgeschiedenis, uw grote daden,
het offer en het aanbod van genade –
hoe lief heb ik dat wonderbare Woord.

Ik bid dat ik met hen die vóór mij gingen
op een bescheiden plaatsje mee mag zingen
in 't eeuwigdurend hemelsbreed akkoord.

Uit: Vrede in de storm

Van: Hermien Henning

Zo is er maar één

Een mens mag bloeien zoals God hem gemaakt heeft!

Een trotse orchidee is niet méér bloem dan het kruidige afrikaantje dat de grond verbetert of de nederige muurbloem die met haar geur je hart zomaar blij kan maken.

Soms denk ik: samen roepen ze in geuren en kleuren het heimwee in ons wakker naar de nieuwe hemel en aarde, waarop heel de schepping bloeien zal zoals God het altijd al be-doel-de! Samen zingen ze al bloeiend de lof van onze God.

Stel u voor dat er alleen maar orchideeën waren, of afrikaantjes, of muurbloemen ...

Stel u voor dat er alléén maar mensen waren als u, of zoals u had willen zijn ...

Elke bloem mag er zijn van God. Hij heeft ze zelf bedacht.

En dan te bedenken dat er geen twee orchideeën, geen twee afrikaantjes en geen twee muurbloemen gelijk zijn!

Hoe zei Jezus het ook alweer tegen de mensen, toen Hij tot hen over de bloemen en de vogels sprak?

‘Hoeveel te meer u, kleingelovigen!’

Zoals u – zo is er maar één!

En u mag bloeien.

Dan zingt mijn ziel tot U,

o God, mijn heil:

Hoe groot zijt Gij!

Hoe groot zijt Gij!

Uit:

Zoals een bloem die naar de zon zich keert

Van: Dien de Haan



Onkruid, maar ...

’t Is onkruid, maar wat staat het lief,
mijn gras staat vol met madeliefjes.
Moet ik die nu uit gaan roeien?

Laat mij toch in uw zonneschijn,
als een madeliefje zijn,
dat voor U mag groeien, bloeien.

Uit: Als bloemen op de akker

Van: Wim Plomp

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat vanaf die datum voor ons dezelfde privacyregels gelden als in alle landen van de Europese Unie. De AVG versterkt uw bestaande privacyrechten.

Daarnaast krijgen organisaties meer verantwoordelijkheden en een informatieplicht. Wij willen u daarom duidelijk informeren wat wij met uw persoonsgegevens doen. Via een heldere online privacyverklaring willen wij u daarvan op de hoogte brengen, die u vindt op:

www.zonnewende.info/privacyverklaring

Kerstkaart

In de zomer denken we vaak nog niet aan een kerstkaart, maar achter de schermen wordt er wel aan een nieuwe kaart gewerkt. Die laten we u graag zien in de Herfstgroet.

Geopende ogen

De beroemde tekenaar en schilder Ludwig Richter moest het in zijn laatste levensjaren zonder het licht van z'n ogen stellen, hij werd blind. Vrienden beklagden hem daarom vaak.

Toen hij op een keer in zijn tuin heen en weer wandelde, kreeg hij bezoek van een vriend. Die vroeg hem of het hem niet moeilijk viel dat hij de hele bloemenpracht niet meer kon bewonderen, terwijl hij juist altijd oog voor de pracht van de schepping had gehad.

‘Och’, glimlachte Richter, ‘wanneer ik hier zo wandel, zie ik heel wat mooie bloemen. Ik denk na over mijn leven en pluk uit mijn heerlijke ervaringen de éne mooie bloem na de andere, totdat het een geweldige bos is geworden. Het zijn allemaal genadebewijzen van mijn God en Heiland, daar kan mijn oog niet genoeg van krijgen’.

Het is gezegend geopende ogen te hebben voor de vele weldaden van God. Het maakt ons gelukkig, als we Zijn liefde en trouw in alles opmerken. Kinderen van God hebben iedere dag reden te over om te danken en te loven.

Uit: In Grazige Weiden

Zegendruppels

Ik voel de zegeningen Gods als druppels op mij dalen en zie hun flonkerende pracht gelijk robijnen stralen.
Ik tel ze alle één voor één,
hun zachte glinsteringen,
die als een onverdiend geschenk bij mij naar binnen dringen.

Ik voel de zegeningen die zich tot een ketting rijgen en door hun kleurschakering reeds een hemelglans verkrijgen.
Ik strek mijn beide handen uit om dit palet te delen,
van troost en innerlijke rust en krachten die mij helen.

Ik voel de zegeningen Gods, ze dwingen mij tot danken en alle druppels vormen zich als bovenaardse klanken met melodieën die een stroom van levenslust verwekken.
Wat is er schoner dan God zelf in mij zo te ontdekken.

*Uit: Gods zegen toegewenst
Van: Frits Deubel*



**Je leven kan niet mislukken
als je gelooft dat het opgenomen is
in Gods plan.**

Riek de Vos

U mag blijven!

‘Mijn hersens lopen weg.’

Mevrouw Kouderkerk kijkt naar de oranje roosjes op de salontafel. ‘Van wie ik ze gekregen heb? Ik zou het niet meer weten.’ ‘Geeft niet, hoor mam. Misschien van Elly gisteren?’

Mevrouw Kouderkerk fronst haar voorhoofd. Nee, ze zijn niet van haar schoondochter, maar van wie dan wel? Vanuit de verte hoort ze haar dochters verhalen. Over de kleinkinderen, over haar breiclub, over ...

‘En mam, hebt u vanmorgen nog gewonnen met sjoelen?’

‘Sjoelen?’

Ze verfrommelt het zakdoekje in haar hand. Heeft ze vanmorgen gesjoeld? Nee toch? Of wel?

Haar dochter houdt aan: ‘U gaat toch iedere woensdagmorgen sjoelen?’

Wacht, Gerry wil vast wel een tweede kopje koffie. Langzaam komt ze overeind uit haar stoel.

‘Ik weet het allemaal niet meer, hoor. Lust je nog koffie?’

‘Alstublieft mam.’

Ze neemt de kopjes mee naar het aanrechtblad. Er moet melkpoeder in. Staat dat achter het linker deurtje? Nee. Rechts? Nee, daar ook niet. Opeens is Gerry bij haar.

‘Zoekt u melkpoeder? Hier mam, in dit kastje.’

Ze zucht. ‘Wat dom, dat ik dat vergeet, hè.

Mijn hersens willen niet meer.’

‘Daar kunt u niets aan doen. U had alles zo keurig voor elkaar toen ik kwam. Koffie gezet en koekjes neergelegd. Dat lukt niet iedereen van vierennegentig!’

Ja, ja, het zal wel. Ze doet een schepje in haar eigen kopje, gaat dan naar haar dochters kopje.

‘Ho mam, ik niet! Ik drink toch zwart?’

‘Och kind, ik weet het allemaal niet meer.’



Mevrouw Kouderkerk wrijft haar handen tegen elkaar. Wat moet Gerry niet van haar denken? Ze wordt steeds vergeetachtiger. Als dat allerergste maar niet gaat gebeuren ... Ze sluit haar ogen. Als ze die weer opent, kijkt ze regelrecht in die van Gerry. ‘Vindt u het moeilijk, mam?’

Langzaam knikt ze.

‘Maar u weet nog heel veel dingen wel.’

Een klein knikje. ‘Als het maar niet erger wordt. Want dan ...’

Gerry buigt zich naar haar toe. ‘Wat, dan?’ Nu moet ze het wel vertellen.

‘Ik ben bang dat ik hier niet mag blijven.’

‘Wanneer u nog vergeetachtiger wordt?’

‘Ja, precies.’

‘Dat geloof ik niet, hoor mam. U mag hier

heus wel blijven wonen. Wees daar maar niet bang voor.'

'En als ze me lastig gaan vinden?'

'Zo'n vriendelijke vrouw als u? Wel nee. Ze vinden u veel te aardig. Zit daar nou maar niet over in. En trouwens: dan praten ze daar eerst met ons over. Toch?'

Mevrouw Kouderkerk knikt. Ja, natuurlijk. Maar toch ... Haar hart knijpt samen als ze eraan denkt dat ze weg zou moeten. Uit het huis of naar ...

'Nu niet meer tobben, hoor. Het gaat allemaal nog zo goed!' Gerry pakt haar mobiel. 'Kijk mam, ik heb hier nog wat foto's van onze kleinkinderen.'

Haar kin is op haar borst gezakt, maar ze slaapt niet. De gedachten cirkelen rond in haar hoofd. Weg moeten uit dit appartement, naar een ander tehuis. Of net zo erg: naar de tweede verdieping waar allemaal mensen zitten die de kluts kwijt zijn. Verschrikkelijk! Ze vouwt haar handen. *Heere, ik kan niet goed meer denken, maar U weet het. Ik ben zo bang. Wilt U mij toch helpen?*

Als er na een tikje op de deur iemand binnenkomt, schokt ze overeind. Met nietsziende ogen staart ze de verpleegkundige aan.

'Gaat het wel goed met u, mevrouw Kouderkerk?'

'Ja. Nee. Ik weet het niet.'

'Ik kom even bij u zitten. U weet toch wel dat ik vanaf juli uw begeleidster ben? Ik ben Sanne.'

'Ja, ja, natuurlijk.'

Sanne schuift een stoel dicht naast mevrouw Kouderkerk. Ze legt haar hand een kort moment op de gerimpelde arm. 'Ik heb het idee dat u de laatste tijd veel aan het piekeren bent. Ik zou het zo fijn vinden als u er over wilt vertellen. Misschien kan

ik u een beetje helpen.'

Aarzelend kijkt mevrouw Kouderkerk de jonge vrouw aan. Wil ze het echt weten? Nogmaals drukt de hand op haar arm.

'Toe maar. U mag het me vertellen.'

Dan gooit mevrouw Kouderkerk eruit: 'Ik ben zo bang dat ik hier niet mag blijven. Dat ik naar boven moet!'

De bruine ogen van Sanne boren zich in de hare. 'Laat ik u verzekeren dat u hier echt mag blijven wonen. U hoeft niet bang te zijn.'

Een tik op de deur. 'Dag mevrouw Kouderkerk. Alstublieft, uw maaltijd. Enne ... u mag hier blijven wonen, hoor!' Het meisje is al weg als het tot haar doordringt. *Wat? U mag hier blijven?* Hoe weet dit meisje ervan?

Heeft Sanne hier voor gezorgd? Ook de dagen erna hoort ze het telkens. Van de ene na de andere verzorgster: 'Wat fijn, dat u hier mag blijven wonen!'

Dan twijfelt ze niet meer. Als iedereen het zegt, moet het wel waar zijn. Met een glimlach vouwt ze haar handen. *Heere, dank U wel dat ik er nu rust over mag hebben. Dank U dat ik hier mag blijven wonen!*

Janny den Besten - van Boudestein

Als ik ...

Als ik de dingen niet meer weet; als ik de namen niet meer ken en wat ik zeg meteen vergeet, zodat ik onherkenbaar ben, begin dan aan een heel oud lied. Dan zing ik mee en aarzel niet ...

Bron onbekend

Blijf bidden

... met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.

Lucas 18:1b

De Here Jezus vertelde gelijkenissen met het doel bepaalde dingen uit te leggen. Zo ook hier in de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Een gelijkenis die door ons niet gemakkelijk begrepen wordt.

De oproep in het eerste vers van Lucas 18 is duidelijk: we moeten doorgaan met bidden ook al verandert er nog niets. Vaak bidden we lange tijd en als er geen resultaat is zijn we teleurgesteld, ontmoedigd en laten we het gebed achterwege.

Onlangs lasen we dit gedeelte uit de Bijbel in een andere vertaling: het werd voor ons verrassend duidelijk, vooral toen we het eerste en het zevende vers achter elkaar plaatsten. Wat een prachtige tekst, een geweldig antwoord op onze vragen. Leest u maar mee:

Lucas 18:1, *Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.*

Lucas 18:7, *Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten?*

HSV vertaling

God is niet onrechtvaardig als Hij ons lang laat wachten voordat we antwoord ontvangen. Hij is soeverein, staat boven alle dingen. Wij hebben het recht niet Hem verwijten te maken.

De Heer Jezus doet in Lucas 18:8 een duidelijke uitspraak: *'Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen'*.

Het stimuleert ons te blijven doorgaan met bidden, ook als het ons beoogde resultaat nog op zich laat wachten.

Harry Springer



Gebogen knieën

God vervult niet alle wensen van hetgeen ons soms verward, zou Hij die ons schiep, niet weten wat er leeft in het mensenhart.

Met barmhartigheid bewogen luistert Hij naar u en mij, ja, Hij hoort wel de gebeden legt ze nooit zomaar terzij.

Maar niet alle wensen, vragen, worden letterlijk vervuld, ook al vraagt dit lange wachten vaak zoveel van ons geduld.

Wel vervuld Hij onze noden van ons lichaam, onze ziel, daarop mag ik vast vertrouwen als ik biddend voor Hem kniel.

Wie zijn knieën heeft gebogen, zal niet makkelijk struikelen gaan, aan Zijn hand, wil Hij ons helpen om getroost weer op te staan.

Uit: Kleine vreugden

Van: M. Koffeman-Zijl

Zou u willen opletten als deze woorden op een deur staan daar geen Groet te bezorgen. We krijgen diverse klachten.

Hand en handschoen

Ik heb hier een handschoen in mijn hand. Die handschoen kan zelf niets doen, maar als mijn hand er in is, kan hij vele dingen doen. Natuurlijk, het is niet de handschoen, maar mijn hand daarin die het doet.

Zo zijn ook wij handschoenen. Het is de Heilige Geest in ons, die de hand is, die het werk doet.

Heilige Geest, woont Gij in mij,
opdat ik barmhartig zij
met een woord, dat helpt, geneest.
Toon Uw leven in mijn geest,
dat met tederheid en kracht
ook ik toon des Heilands kracht.

(naar het Engels van Thomas Lynch)

Want God werkt in u ...
Filippenzen 2:13

Dank U, Heer, dat ik slechts een handschoen ben en dat de Heilige Geest de hand in die handschoen is.

Uit: Iedere dag nieuw
Van: Corrie ten Boom



Beste Zonnewendevrienden

Er wordt veel aandacht besteed aan het 70 jarig bestaan van Israël. In allerlei artikelen en documentaires wordt er teruggekeken naar de geboortedag op 14 mei 1948. Voor velen in de wereld was dit en is het nog steeds een bijzondere gebeurtenis. Het wordt algemeen erkend als een Godswonder.

Wat mooi om zoiets mee te maken, dat er uitkomst komt die bevrijding geeft. Kennen wij in ons bestaan het heilig ingrijpen van God in onmogelijke situaties? Soms is het goed om terug te zien en te memoreren over die dagen. In de Bijbel lezen we vaak dat er over uitredding door God gesproken wordt, juist vaak na moeilijke tijden. De God van de Bijbel is nog steeds Dezelfde, ook in onze tijd. Wij, in onze levens mogen ook terugkijken op gebeurtenissen die een wending gaven, waardoor er ineens een grote vrijheid in ons hart kwam. Dit kan zelfs ook als de omstandigheden niet veranderen. Het getuigenis van Corrie ten Boom is bij velen bekend, zij getuigde van vrijheid in de Here Jezus in haar gevangenschap voor dat ze echt vrij gelaten werd. Fijn dat er zulke voorbeelden zijn, dat geeft ons moed om te blijven vertrouwen op God en Zijn Woord.

Het kan en mag een lamp voor onze voet blijven en een licht op ons pad.

Een hartelijke groet van
Lenny van Koppen

**De beste reisgids die we op reis
en op de reis door het leven
mee kunnen nemen is de Bijbel**

Mededelingen

Zonnewende heeft tot doel: te troosten en te bemoedigen vanuit het evangelie van Jezus Christus.

Zonnewende heeft **Correspondentiegroepen**: Zieken en gezonden schrijven ter bemoediging van elkaar, in groepjes (afdelingen) van 6 à 8 personen in een schrift dat onder hen circuleert.

De **Zondagsgroet**, zie informatie in de kolom hiernaast, wordt regelmatig verstuurd aan velen die het moeilijk hebben.

Het Zonnewendeblad, de **Groet**, verschijnt 4x per jaar in een oplage van 20.000 ex. en wordt gratis gestuurd aan belangstellenden. Het is mogelijk om meerdere exemplaren te bestellen.

De Groet is ook verkrijgbaar in gesproken vorm. Voor informatie hierover:

C.B.B. te Ermelo, tel. 0341 – 565499.

Wilt u meer weten over het Zonnewendewerk?

Neem dan contact op met mevr. Schuring.

Zie adres in de colofon, rechts onderaan.

Zij geeft u graag informatie.

Kijkt u ook eens op www.zonnewende.info

Brochures

Mijn Herder	€ 0,60
Psalm 23 (door een Syrische herder)	€ 0,60
Kracht van boven	€ 0,75
Zingen - blij toe	€ 0,80
De Here is nabij	€ 1,50
Ik ben met u	€ 1,75
Niet meer ver (gedichten van G. Fidler)	€ 1,95
Er is een deur	€ 1,95
Van Hem is mijn verwachting	€ 1,95

Deze brochures bevatten korte pakkende stukjes en/of gedichten.

Kaarten met Bijbeltekst

- nr. 1: mapje van 10 st. € 3,60
(prachtige gevarieerde kaarten);
- nr. 2: mapje van 10 st. € 3,20
(prachtige gevarieerde kaarten);
- nr. 3: mapje van 8 st. € 3,85
(Hartelijk Gefeliciteerd);
- nr. 5: mapje van 8 st. € 3,85
(Veel Sterkte en Ter Bemoediging);
- nr. 6: mapje van 4 st. € 1,95
(condoleancekaarten)

Jubileumboek 100 jaar Zonnewende € 4,85

Zondagsgroeten

Een stevig kaartje van 13x8 cm. Op de voorkant een mooie tekening van bv. een bloem of vogel. Daarnaast in duidelijke letters een vertroostende tekst uit de Bijbel. Op de achterkant een gedicht, lied of spreuk die bij de tekst past. Serie 19, 56 kaartjes (in 1 kleur) € 1,00. Serie 21, 60 kaartjes (vogels), vierkleurendruk € 2,50. Serie 22 (vlinders) en serie 23 (paddenstoelen), 60 kaartjes in vierkleurendruk € 3,00. Bijpassende envelopjes € 2,00 per 50 st.

Gedichtenbundels

In de bundel 'Bemoediging' staan 61 gedichten van Mevr. N.C. Otgaar. Deze bundel ziet er prachtig uit en de inhoud is bijzonder waardevol. Dit geldt ook voor haar bundel 'Zie omhoog'. Daarin staan ruim 450 gedichten.

'Bemoediging' € 4,50.

'Zie omhoog' € 9,95.



De prijzen van de kaarten, zondagsgroeten, envelopjes en brochures zijn exclusief porto. Ze zijn evenals de gedichtenbundels te bestellen via Mevr. Schuring, zie adres onderaan. Betaling, na ontvangst van de bestelling, kan plaatsvinden op de rekeningnummers van St. Zonnewende, zie hieronder.

Jonkvrouw M.C.W. Calkoenfonds

Doel: het verspreiden van de uitgaven van Stichting Zonnewende aan hen die thuis of in ziekenhuizen worden verpleegd.

Ontvangen giften 1^e kwartaal 2018: € 3125,77

Hartelijk dank aan alle gevers!

Voor hen die het Zonnewendewerk financieel willen steunen:

IBAN nr.: NL19 INGB 0000 2168 61 en

IBAN nr.: NL25 RABO 0341 8428 34

Vanuit Europa: BIC nr.: INGBNL2A

t.n.v. St. Zonnewende Winschoten.

We vragen uw gebed voor dit werk.



Uitgave: Stichting Zonnewende
Verschijnt vier maal per jaar

Correspondentie- en besteladres:

Mevr. M. Schuring

Stationsweg 3A

9671 AL Winschoten

telefoon 0597 - 414 908

E-mail: correspondentie@zonnewende.info

www.zonnewende.info/privacyverklaring