

Zonnewende

Wij zullen de Here prijzen van nu aan tot in eeuwigheid.

Psalm 115:18



Het is volbracht

Het is volbracht! Dat heerlijk woord
werd eens op Golgotha gehoord.
Daar stierf Gods Zoon voor mij aan 't kruis.
Nu brengt Hij mij voor eeuwig thuis.

Hij, Die Zijn leven voor mij gaf,
die eenmaal droeg mijn schuld en straf,
heeft in Zijn liefde mij bereid
een plaats bij Hem in heerlijkheid.

Voor zulk een liefde prijs ik Hem
daarboven met volmaakte stem.
Daar kniel ik aan Zijn voeten neer
en breng Hem lof, aanbidding, eer.

Uit: Niet meer ver

Van: G. Fidler

Wonderen in de natuur

De zwaluw vliegt tienduizend kilometer ver, zonder reisgids of wegwijzer en zij vindt ook haar weg weer naar ons land terug.

Een spin spint zonder spinnenwiel de fijnste draden en bouwt daarmee zijn eigen werkplaats.

De bever bouwt zonder gereedschap bruggen, tunnels, straten, kanalen en dammen, die jarenlang intact blijven.

Bijen, wespen en mieren bouwen hun waterdichte woningen met goede luchtcirculatie en zo praktisch mogelijk ingericht.

Hoe groot is Gods wijsheid en macht!

Alleen al door Zijn prachtige schepping heeft Hij Zich aan mensen geopenbaard.

In Romeinen 1:20 lezen we: 'Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, wordt sedert de schepping van de wereld uit Zijn werken met het verstand doorzien.'

*Dan zingt mijn ziel,
tot U, o Heer, mijn God.
Hoe groot zijt Gij!*

Uit: Lichtstralen uit het Woord



**De hele schepping is
een uitgestrekte vinger
die naar God wijst.**

Oog en hart voor de ander

Meestal loop ik 's morgens voor ik naar beneden ga naar de slaapkamer waar je een heerlijk weids uitzicht hebt. Eerst een dijk, dan een kanaal en aan de overkant weer een dijk. Daar speelde het volgende tafereel zich af. Op die verste dijk liep, al vooruit lopende, een kudde schapen gezapig te grazen. Twee schapen waren behoorlijk achtergebleven. Eén lag en één stond er bij te wachten. Na een poosje begon het schaap wat erbij stond langzaam weg te lopen en het schaap wat lag stond toen ook op. Het schaap wat gewacht had liep er eerst vóór, toen ernaast en daarna erachter. Wat een prachtig beeld, het trof mij zeer! De kudde - 2 achtergebleven schapen - de één blijft bij het schaap wat even niet kan. Daarna loopt het ervoor, ernaast en erachter.



Te midden van 'de kudde', de gemeente van God, ziet de Goede Herder wie achter blijft, wie even niet kan of rust nodig heeft.

*Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.
Psalm 68:20*

De Here Jezus omringt, wacht en bemoedigt ons vanuit Zijn eeuwige liefde om zo met elkaar om te gaan en samen op te trekken zodat niemand achterblijft.

Corry Donkersloot

Vrienden

Ze stonden om mij heen,
toen ik zo heel alleen
en in hun midden stond.

Dreigde ik te vallen,
dan waren zij daar allen,
waardoor ik houvast vond.

U gaf die vrienden mij
en ik ervaaarde blij
de steun, die U mij zond.

Uit: Tussen licht en donker

Van: Wim Plomp

De rijkste man van Nederland

‘Je kan wel zien waar ’t geld zit!’

Terwijl Jan met de stalen vloerbedekking vanaf de parkeerplaats naar zijn huis loopt, kijkt hij verstoord op. Dat is Willem natuurlijk weer. Op zijn gemakje fietst hij aan de overkant van de straat. Jans gezicht betreft. Willem zou beter moeten weten. Hun oude huis staat al tien maanden te koop, en nu zitten ze al maandenlang met dubbele lasten. O nee hè, daar heb je het al. Willem draait zich om en komt naast hem fietsen.

‘Het valt zeker niet mee om je huis te verkopen? Ja, de jongelui zoeken goedkope starterswoningen en ouderen met wat meer poen hebben honderd en één wensen. Zo’n moderne keuken met kookeiland, een badkamer met whirlpool en weet ik wat niet meer. Jan, daar kan jouw ouwe huis niet aan tippen!’

‘Hmgr,’ bromt Jan. Sloeg die kerel altijd al zoveel onzin uit? Toen Willem vorig jaar zijn volkstuintje nog naast het zijne had,

zei hij toen ook zulke gekke dingen? Jan kan het zich niet herinneren. Ze praatten over de tuin, over het weer, ja, ook weleens over het geloof, hoewel Willem daar niet veel van moet hebben.

‘Sorry.’ Jan wijst met zijn hoofd naar de seniorenwoning die ze pas gekocht hebben. ‘Mijn vrouw wacht met de koffie.’ ‘O.’ Even kijkt Willem hem verbluft aan, maar meteen herstelt hij zich. ‘Als grootgrondbezitter met twee huizen heb je zeker ook twee vrouwen? In ieder huis één?’ Jan kijkt strak voor zich uit. Zonder Willem nog een blik waardig te keuren, loopt hij zijn straatje op.



‘Rare vent met zijn belachelijke grapjes,’ moppert hij als hij met Ada aan de koffie zit. ‘Vroeger was Willem niet zo. Hij was altijd in voor een lolletje, maar dat waren normale geintjes.’

Peinzend roert zijn vrouw in haar koffie. ‘Kan het ook zijn dat hij zich eenzaam voelt sinds zijn vrouw is overleden? Vorige week zag ik zijn dochter in de supermarkt. Ze woont ergens in de omgeving van Brussel en was een paar dagen bij haar vader. We raakten aan de praat en ze vertelde dat haar vader wat vreemd doet de laatste tijd. Tot een uur of twaalf loopt hij in zijn pyjama rond en hij eet alleen maar van die kant-en-klarmaaltijden. ‘De groentes uit de winkel kunnen in de verste verte niet tippen aan de groentes van mijn eigen tuintje, dus

daarom doe ik het maar makkelijk,' zegt hij dan. Waarom is hij eigenlijk gestopt met zijn volkstuin? Door zijn vrouw?'

Jan knikt. 'Hij had geen tijd meer, omdat zij tijdens haar ziekte zo veel zorg nodig had.'

'Maar ze is toch al een halfjaar geleden overleden? Misschien zou hij nu wel weer een stukje grond willen.'

'Kan niet.' Jan slikt zijn laatste stuk kruidkoek door. 'Zijn tuintje is al door een ander ingenomen. Tja, zo gaat dat.'

'Best triest, zo'n man alleen. Eén dochter die ver weg woont. Hij weet waarschijnlijk met zichzelf geen raad. En hij kent de Here Jezus niet als zijn Toevlucht.'

'Dat is allemaal waar,' zucht Jan. 'Ik vind het ook verdrietig, maar dan nog ... Hij hoeft niet van die gekke grapjes te maken. Gisteren ook al. Kwam ik hem tegen, zei die: 'Daar hebben we de rijkste man van Nederland!' Waar slaat dat nou op?'

Met een klap zet hij zijn kopje op het schoteltje. 'Wat is er?'

'Dat ben je toch ook?' Er trekt een glimlach over Ada's gezicht. 'De rijkste man?!' Een beetje wrevelig haalt hij zijn schouders op.

'Rijk in Christus?' voegt ze eraan toe.

Langzaam knikt hij. 'Ja, dat is zeker.'

'Nou dan?'

Met een klein lachje kijkt hij haar aan. 'Moest ik nog een boodschap voor je doen?'

'Ja, graag.' Ze stapelt de kopjes in elkaar. 'Zou je een tijdschrift voor je broer Henk willen kopen, omdat hij morgen jarig is?'

'Doe ik.' Hij fronst zijn wenkbrouwen. 'Morgen. De 21e. Dat is waar ook. Henk was altijd gelijk met Willem jarig.' Met een ruk heft hij zijn hoofd op. 'Weet je wat, Ada, ik ga even langs Willem. En ik

zeg dat we hem morgen met de koffie op de tuin verwachten.'

Ada lacht. 'Goed plan, lieve man!'



'Daar komt-ie!'

Cor waarschuwt de anderen en zet meteen in: 'Lang zal-ie leven!'

Beduusd loopt Willem het tuinhuisje binnen.

'Hartelijk gefeliciteerd!'

'De koffie is klaar. Met taart. Kom erbij!' Alle mannen feliciteren Willem. Daarna schuift hij in de kring en praten ze over spitten en zaaïen en plantjes poten. Ook Willem geeft zijn mening in de tuinzaken. Wanneer hij een hap van een slagroompunt in zijn mond wil steken, kijkt hij opeens de kring rond. 'Wie heeft dit eigenlijk betaald?'

Alle vier de mannen wijzen naar Jan. 'Die daar.'

Meteen grinnikt Willem: 'Ja, die kerel heeft een dikke portemonnee!'

Even wil de ergernis weer in Jan omhoog borrelen, maar hij stopt hem meteen terug als hij aan Ada's woorden van de dag tevoren denkt. Lachend schudt hij zijn hoofd. 'Je hebt helemaal gelijk. Ik ben werkelijk een rijk mens.' Hij wijst met zijn vinger omhoog. 'Schatrijk in God. En je weet het: jij kan dat ook worden!'

Janny den Besten – van Boudestein

Een instrument

Maak mij, Heer, een instrument,
dat welluidend U wil prijzen,
waarvan heel het snarenspeel
Uw genade zal bewijzen,
teer, als zachte eng'lenzang,
troostend in de kleinste tonen,
waar uit elke trilling blijkt
dat Uw liefde er wil wonen.

Maak mij, Heer, een instrument,
strelend die het stil beluist'ren,
als de tonen vredevol
afgebeden wijzen fluist'ren.
Laat de trilling hemelhoog
ver tot in de hemel reiken
en mag elke melodie
langs betraande wangen strijken.

Maak mij, Heer, een instrument,
waar geen dissonanten klinken,
bruisend als een waterstroom,
waar de dorstigen uit drinken
en beroer dan met Uw hart
nooit bewogen zielensnaren,
opdat velen door die klank
Uw geheime kracht ervaren!

*Uit: Gods zegen toegewent
Van: Frits Deubel*



Een vraag

Zoals de meesten die ons blad lezen weten, hebben we in Zonnewende schrijfgroepen. Zo'n 6 tot 8 personen schrijven in een schrift wat rouleert van de één naar de ander.

Vanwege het afvallen van diverse leden door hun hoge leeftijd of ziekte zijn we op zoek naar nieuwe schrijvers. Zou het iets voor u kunnen zijn om in zo'n schrijfgroep te gaan en er een aantal schrijfvrienden bij te krijgen? Neem dan contact op met Mw. Schuring. Haar adres staat op de achterzijde van dit blad in de colofon.



Een veel gehoorde reactie in de schriften: 'Wat ben ik blij met jullie allen.'

In één van de schriften gelezen: Zonnewende is meer dan het schrift, dat hebben jullie inmiddels wel begrepen. Een liefdewerk van de Heer, waarin Hij zijn kinderen gebruikt om hand, voet en mond van Hem te zijn.

Ten dage dat ik vrees ...

Psalm 56:4

Bent u wel eens bang?

Een overbodige vraag denk ik: we zijn allemaal wel eens bang: bang voor wat komen gaat, afgewezen te worden, ziek te worden, erg ziek misschien, of ...

Angst ontstaat als we niet alles meer onder controle hebben en de nare consequenties daarvan zien.

De hierboven aangehaalde uitspraak is van David. De Filistijnen hadden hem te pakken gekregen en het zag er niet best voor hem uit. Menselijkerwijs gesproken wachtte hem zeker gevangenschap, waarschijnlijk zelfs de dood.

David had al veel ervaringen opgedaan in zijn leven; dreigingen van mensen en van dieren. Die ervaringen hebben hem geleerd altijd weer op God te kunnen vertrouwen, zelfs als hij door eigen toedoen in de problemen geraakte. Hij kende God beter dan menigeen van zijn tijdgenoten. En nu hij in Gad gevangen zit vullen zijn hart en hoofd zich met gedachten over God en de ervaringen met Hem in zijn leven. En het gevolg?

Een wonderlijke rust. Het is de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zoals Paulus later aan de gemeente van Filippi schreef.

Naar aanleiding van deze gebeurtenis schreef David Psalm 56.

Daarvan noteer ik vers vier en vijf.

***Ten dage dat ik vrees,
vertrouw ik op U;
op God, wiens woord ik prijs.***

Op God vertrouw ik, ik vrees niet;

wat zou vlees (een mens) mij aandoen?

Leest u vooral de hele Psalm eens aandachtig door, in voor- en tegenspoed.

*Leer ons aan U overgeven
onze wensen, onze nood.*

*Wat zich voordoet in ons leven,
niets is, Heer, voor U te groot.*

*Heer, uw trouwe, sterke hand
brengt ons in het vaderland.*

GL. 174:2

Harry Springer

God zal de sterkste blijven

Vertrouwen is geloven,
is veilig kunnen gaan,
door hulp, die komt van boven ...

Alleen kun je niet aan,
wat je kan overkomen
aan onheil en verdriet,
met veel verstoorde dromen,
gevaar, dat je niet ziet.
Maar alle angsten wijken,
als je opnieuw vertrouwt:
God zal de sterkste blijken,
Hij breekt niet af, maar bouwt.

Uit: Tijd is kostbaar

Van: Co 't Hart



Jezus zei tot haar:

***Ik ben de opstanding en het leven;
wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven,
en een ieder, die leeft
en in Mij gelooft,
zal in eeuwigheid niet sterven;
gelooft u dat?***

***Zij zei tot Hem: Ja, Here, ik heb geloofd,
dat U de Christus bent, de Zoon van God,
die in de wereld komen zou.***

Johannes 11:25-27

Beste Zonnewendevrienden

Hoewel de wintertijd zijn bekoring heeft hoor je toch vaak dat velen uitzien naar de lente vanwege de zon die haar kracht laat voelen en de natuur die zoveel mooi nieuw leven laat zien. Onze voortuin is in de winter niet aantrekkelijk, maar als we jong lentegroen zien opschieten en later vrolijke narcissen, krokussen en tulpen zien opkomen, dan maken de fleurige kleuren blij en kijken we met andere ogen naar de tuin.

Geestelijk mag dit ook zo zijn. In Gods trouw aan de mens in het offer dat de Here Jezus op Golgotha bracht zit als het ware de kiemkracht niet alleen van het nieuwe leven, maar ook van het eeuwige leven. Daarom, wie aan de Here Jezus voorbijgaat, mist de goede gaven van God. Hij wil de mensheid overladen met hemelse vrede en vreugde. Daar mag men onverdiend van genieten. God heeft de mens opgezocht voor deze naar Hem vroeg. Daarom is het Hem een eer Vader genoemd te worden door ons mensen.

Mag u Hem als Vader kennen?

40 jaar geleden werd ik me bewust van het feit dat God op mij wachtte. Dat Hij in de Here Jezus er alles aan gedaan had om mij aan Zijn hart te drukken. Het vroeg wel een omschakeling om mijn eigen gedachten prijs te geven en te leren luisteren naar Zijn gedachten. Niet mijn tegenwerpingen hadden het laatste woord, maar de waarheid van Gods Woord.



Zou de voor mij onbekende dichter van het onderstaande gedicht ook tot deze conclusie gekomen zijn?.

De Bijbel

*Dierb're Bijbel, heerlijk boek!
Ook aan mij van God gegeven;
waar ik elders vrucht'loos zocht,
in u vond 'k de weg ten leven.
'k Zie op al uw heil'ge blaân
Jezus Christus voor mij staan.*

*Poogt 't onheilige verstand
u al uit uw band te rukken,
zij het ook met vrome hand,
nimmer zal 't de mens gelukken!
Kome, wat er komen mag,
wij erkennen uw gezag.*

*Die u biddend onderzoekt,
opent u steeds nieuwe schatten;
neen, de zegen die u schenkt,
kan de wereld niet bevatten!
U verzadigt keer op keer,
en ik hongere steeds naar meer.*

*'k Wil niet meer op mijn gevoel,
noch op eigen inzicht steunen;
'k wens op u, getrouwe gids,
met mijn ganse ziel te leunen,
tot ik eens mijns Heilands stem
hoor in 't nieuw Jeruzalem.*

Van harte wens ik dat u geniet van het voorjaar en blijft genieten van Gods trouw aan u en mij vanuit Zijn Woord.

*Een hartelijke groet van
L. van Koppen*

**Gods hulp is slechts één gebed
van ons verwijderd.**

Mededelingen

Zonnewende heeft tot doel: te troosten en te bemoedigen vanuit het evangelie van Jezus Christus.

Zonnewende heeft **Correspondentiegroepen**: Zieken en gezonden schrijven ter bemoediging van elkaar, in groepjes (afdelingen) van 6 à 8 personen in een schrift dat onder hen circuleert.

De **Zondagsgroet**, zie informatie in de kolom hiernaast, wordt wekelijks verstuurd aan velen die het moeilijk hebben.

Het Zonnewendeblad, de **Groet**, verschijnt 4x per jaar in een oplage van 20.000 ex. en wordt gratis gestuurd aan belangstellenden. Het is mogelijk om meerdere exemplaren te bestellen.

De Groet is ook verkrijgbaar in braille en in gesproken vorm. Voor informatie hierover:

C.B.B. te Ermelo, tel. 0341 – 565499.

Wilt u meer weten over het Zonnewendewerk?

Neem dan contact op met mevr. Schuring.

Zie adres in de colofon, rechts onderaan.

Zij geeft u graag informatie.

Kijkt u ook eens op www.zonnewende.info

Gedichtenbundels

In de bundel 'Bemoediging' staan 61 gedichten van Mevr. N.C. Otgaar. Deze bundel ziet er prachtig uit en de inhoud is bijzonder waardevol. Dit geldt ook voor haar bundel 'Zie omhoog'. Daarin staan ruim 450 gedichten. 'Bemoediging' € 5,95 + € 3,12 porto. 'Zie omhoog' € 9,95 + € 3,90 porto.



Kaarten met Bijbeltekst

- nr. 1: mapje van 10 st. € 3,40 (prachtige gevarieerde kaarten);
- nr. 2: mapje van 10 st. € 3,40 (prachtige gevarieerde kaarten);
- nr. 3: mapje van 8 st. € 3,85 (Hartelijk Gefeliciteerd);
- nr. 5: mapje van 8 st. € 3,85 (Veel Sterkte en Ter Bemoediging);
- nr. 6: mapje van 4 st. € 1,95 (condoleancekaarten)
- nr. 8: mapje van 9 st. € 1,00 (gedichtenkaarten van N.C. Otgaar)

Jubileumboek 100 jaar Zonnewende € 4,85

Zondagsgroeten

Een stevig kaartje van 13x8 cm. Op de voorkant een mooie tekening van bv. een bloem of vogel. Daarnaast in duidelijke letters een vertroostende tekst uit de Bijbel. Op de achterkant een gedicht, lied of spreuk die bij de tekst past.

Serie 19, 56 kaartjes (in 1 kleur) € 1,00.

Serie 21, 60 kaartjes (vogels), vierkleurendruk € 2,50.

Serie 22, 60 kaartjes (vlinders), vierkleurendruk € 3,00. Bijpassende envelopjes € 2,00 per 50 st.

Brochures

Wat je niet ziet	€ 0,50
Mijn Herder	€ 0,60
Toch Liefde	€ 0,55
Kracht van boven	€ 0,75
Zingen - blij toe	€ 0,80
De Here is nabij	€ 1,50
Niet meer ver (gedichten van G. Fidler)	€ 1,95
Er is een deur	€ 1,95

Deze brochures bevatten korte pakkende stukjes en/of gedichten.

De prijzen van de kaarten, zondagsgroeten, envelopjes en brochures zijn exclusief porto. Ze zijn evenals de gedichtenbundels te bestellen via Mevr. Schuring, zie adres onderaan. Betaling, na ontvangst van de bestelling, kan plaatsvinden op de rekeningnummers van St. Zonnewende, zie hieronder.

Jonkvrouw M.C.W. Calkoenfonds

Doel: het verspreiden van de uitgaven van Stichting Zonnewende aan hen die thuis of in ziekenhuizen worden verpleegd.

Ontvangen giften 4^e kwartaal 2016: € 6057,89

Hartelijk dank aan alle gevers!

Voor hen die het Zonnewendewerk financieel willen steunen:

IBAN nr.: NL19 INGB 0000 2168 61 en

IBAN nr.: NL25 RABO 0341 8428 34

Vanuit Europa: BIC nr.: INGBNL2A

t.n.v. St. Zonnewende Winschoten.

We vragen uw gebed voor dit werk.



Uitgave: Stichting Zonnewende
Verschijnt vier maal per jaar

Correspondentie- en besteladres:

Mevr. M. Schuring

Stationsweg 3a

9671 AL Winschoten

telefoon 0597 - 414 908

E-mail: correspondentie@zonnewende.info