



Zonnewende

**Mijn God zal in al uw behoeften
naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.**

Filippenzen 4:19



Toekomst

Wat staat ons in dit nieuwe jaar
aan lief en leed te wachten?
We weten 't niet. We mogen Hem
die spoedig komt, verwachten.

We weten niet wat in dit jaar
aan moeite ons zal treffen.
God geve dat wij elke dag
ons hart tot Hem verheffen.

Dan weten wij: Hij zal ons steeds
met liefd' en trouw omringen.
Heer, geef ons toch een dankbaar hart
voor al Uw zegeningen.

Wat U beloofd hebt in Uw Woord.
O, laat ons daarop bouwen,
opdat wij in dit nieuwe jaar
alleen op U vertrouwen.

Dichter onbekend

2017

Geborgen in de zorg van onze hemelse Vader mogen we onderstaand lied met hart en mond zingen:

Wat dit jaar mij brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader, wat U doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met Uw rust in mijn gemoed.

Het bestuur

U bent bij mij

Op zekere dag ging ik in Zuid Amerika door een wijd uitgestrekt bos en ik genoot van de mooie natuur en de heerlijke milde lucht.

Opeens zag ik op een open plek een oude vervallen hut. In de deuropening stond een oudere vrouw, even vervallen als de hut waarin zij verblijf hield. Haar rug was krom van de jarenlange zware arbeid, haar haren waren sneeuwwit en haar gezicht was doorgroefd van rimpels. Maar haar ogen schitterden als twee sterren.

‘Goede morgen, moedertje,’ riep ik haar toe, ‘woont u hier helemaal alleen?’

Ze keek me met vrolijke stralende ogen aan en zei met blijde stem: ‘Ja, ik en ... Jezus.’

Zo arm en donker als mij eerst de omstandigheden van deze vrouw toeschenen, zo licht schenen ze mij nu.

Waar de Here Jezus is, daar is licht en leven, heil en vrede, daar is de poort van de hemel, ja de hemel zelf.

En al gaat dan ook de weg door het donkere dal van de dood, dan kunnen we toch met de psalmist zeggen:

‘Ik zal niet vrezen, want U bent met mij.’

Uit: Lichtstralen uit het Woord



De hemel is dichtbij

Mij is de hemel zo dichtbij,
want daar is Jezus die voor mij
gestorven en begraven is,
maar ook uit 't graf verrezen is.

Hij spreekt tot mij en ik tot Hem.
't Is wonderbaar: Hij hoort mijn stem.
Hij gaf Zijn Heil'ge Geest in mij,
opdat ik Zijn getuige zij.

't Contact met God is het gebed.
Ik weet dat Vader op mij let.
Hij zorgt voortdurend voor elk kind,
dat Hij om Christus' wil bemint.

Hij is niet ver, Hij is dichtbij.
Dit maakt mij innerlijk zo blij.
't Geeft vrede en rust; 'k ben nooit alleen,
want Jezus weet ik om mij heen.

Uit: Bemoediging

Van: N.C. Otgaar

Dank u wel!

Graag willen we als bestuur u allen heel hartelijk danken voor de giften in het jaar 2016. Weet dat uw giften ons werk mogelijk maken. Bij al het werk vanuit Zonnewende verlangen we dat onze God en Vader in en door de Here Jezus de eer krijgt en mensen bemoedigd worden om bij Hem te schuilen en de handen naar elkaar uit te strekken, zodat de woorden verwezenlijkt worden: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Nogmaals: DANK U WEL.

Het bestuur



Gods verhoring

Gods verhoring is vaak anders dan wij verwachten. In psalm 138 is iemand, die het moeilijk had in deze wereld; hij had blijkbaar een kruis te dragen dat hem heel zwaar viel. Toen heeft hij geroepen tot God.

Natuurlijk heeft hij gebeden om wegneming van het kruis. En als hij zegt dat God hem heeft verhoord, dan

denken wij: dus heeft God hem het kruis afgenomen. Neen, dat niet! 'U hebt mij verhoord: U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel'. Geen vermindering van last, waarop hij hoopte. Maar vermeerdering van kracht, wat God blijkbaar van grotere betekenis acht.

Misschien hebben wij ook wel een of ander kruis te dragen. Wij vroegen: 'Heer, neem het van mij af'. Mogelijk verhoort God ons anders dan wij verwachten. Misschien laat Hij het kruis blijven. Maar als Hij onze kracht vermeerdert, dan heeft Hij toch verhoord.

Psalm 138:3.

Uit: Kracht van Boven

Ik sterk u

Nu hoef je niet meer bang te wezen, want deze boodschap van de Heer vernietigt alle angst en vrezen al gaat de vijand ook te keer!

Hij wil je altijd ondersteunen, ook op een onbegaanbaar pad!
Je mag zelfs in Zijn armen leunen;
Zijn rechterhand houdt je omvat.

Je kunt het veilig met Hem wagen, want wie Hem op Zijn woord gelooft, wordt, ondanks storm en tegenslagen, nooit Zijn nabijheid meer ontroofd.

Nu hoef je niet meer bang te wezen. Zie maar niet angstig in het rond. Dit woord van God - Hij zij geprezen! – biedt zekerheid en vaste grond.

Uit: Beloofd is beloofd

Van: Jelly Verwaal

**Als de Here iets niet geeft,
dan geeft Hij altijd iets beters.**

Uit: Treffende woorden

Van: A.J. de Jong

Wortelcake met liefde

Nog steeds heeft ze niets van Sofie gehoord, en het is al twee dagen na haar verjaardag! Hannekes keel slibt dicht, terwijl ze het laatste berichtje van haar dochter opzoekt. Eigenlijk kent ze de woorden al twee maanden lang uit haar hoofd. Zijzelf appte: Fijne vakantie! Ik heb nog een reisgids van Rome. Zal 'k hem door je brievenbus gooien? Sofies antwoord luidde: Niet nodig.

Korter kon bijna niet. Haar dochter heeft niets nodig. Geen goede-vakantie-wens, geen reisgids en al helemaal geen contact met haar moeder. Al tien maanden lang niet. De letters dansen door elkaar heen. Snel veegt Hanneke haar ogen droog. Kom, aan de slag! Gisteravond werd het zo mooi in de preek gezegd: de Heere Jezus had veel tegenstanders en toch ... Hij richtte Zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen, terwijl Hij wist dat daar het kruis op Hem wachtte. In haar Engelse vertaling staat het nog mooier: 'He steadfastly set His face.'

Standvastig zijn! Vooruit, even op verrukkelijk.nl kijken wat ze nodig heeft voor haar Marokkaanse stoofpotje, dan alle ingrediënten opzoeken, groentes snijden. Zich verliezen in het bereiden van een goede maaltijd! Tot nu toe heeft nog maar één persoon zich opgegeven voor een maaltijd, maar wie weet komen er nog meer. Een glimlach speelt om haar lippen. Ziezo, hier heeft ze het recept. Toch goed, dat ze het nog nakijkt anders was

ze misschien het gemberpoeder vergeten. Sofie zei altijd: 'Mam, dat maakt juist dat je een vleugje Marokko proeft!'

Sofie ... Meteen prikt haar neus. Ze knippert met haar ogen om de opkomende tranen weg te dringen. Eigen schuld dat Sofie geen contact meer wil! dreint het door haar heen. Had je maar niet direct met je eigen oordeel om haar oren geslagen. Toch logisch dat ze nu helemaal genoeg van jou heeft? Weer hoort ze haar man zeggen: 'Hanneke, het allerbelangrijkste is dat onze Sofie met haar zonden naar het kruis gaat. Dat is punt 1. Daarna volgen pas punt 2 en punt 3 enzovoort, waarbij ze keuzes kan maken hoe ze haar leven met de Heere zou leiden. Sofie is nog niet bij punt 1 aangekomen. Dáár moeten we voor bidden!'



Hanneke pakt een vel keukenpapier om haar neus te snuiten. Toen Arjan dat zei, wist ze dat ze verkeerd gehandeld had. De dag erna belde ze bij haar dochters flat aan. Sofie liet haar in de gang staan, terwijl zij haar excuses aanbood. 'Sofie, het was niet goed dat ik jou pats boem veroordeelde. Je weet immers wel hoe pa en ik over jouw leefstijl denken. Ik had gewoon mijn mond moeten houden.'

‘Oké,’ zei haar dochter. ‘Bedankt, dan weet ik dat ook weer.’

Geen enkele toenadering kwam er. Tien maanden geleden niet, en nu nog steeds niet, zelfs niet op haar verjaardag.

Hanneke schudt haar hoofd. Kom, handen wassen, en beginnen! De boodschap luidde gisteren: Ziende op Jezus. Volharden, met de blik op Hem gericht. Daarom heeft ze immers een halfjaar geleden haar website gestart onder de schuilnaam Robine. Koken, dat is haar grote liefde! Ziezo, nu de uien en de pompoen snijden. Nog steeds kan er iemand bellen om een portie van haar maaltijd te bestellen. Dan heeft ze in een ommezien ook die extra hoeveelheid klaar. Het mes glijdt door de groentes en laat voor een moment ook haar zorgen wegglijden. Heerlijk, om een lekkere maaltijd te bereiden voor de mensen om haar heen. Ze laat de groentes in de pan glijden. Neuriënd voegt ze de kruiden toe en laat alles op de goede temperatuur komen.

De telefoon! Daar zal je het hebben! ‘Goedemiddag.’

‘Spreek ik met Robine van de website ‘www.vandaagkooktrobine’?’

‘Ja zeker.’

‘Ik zou graag twee porties van uw Marokkaanse stoofpotje willen bestellen. Mijn naam is Babs Laagkamp.’

Babs? Was dat de naam die Sofie noemde? Verward schudt Hanneke haar hoofd.

‘Is dat mogelijk?’

‘Ja, natuurlijk. Om zes uur? Welk adres?’ ‘Schuitenaarsingel 15d.’

Bijna laat Hanneke de telefoon vallen. Ze stottert: ‘Da ... dat is goed. Het wordt bezorgd.’

Met beide handen steunt ze op het aanrecht. Dit kan ze niet. Dit mag

niemand van haar verlangen. Bij Sofie en haar vriendin twee maaltijden brengen. Die Babs weet natuurlijk niet dat Robine van de website en Sofies moeder een en dezelfde zijn. Kon ze het bezorgen maar aan Arjan overlaten, maar die heeft juist vandaag een late dienst. Verward pakt ze de pollepel en roert in de pan.

Maar als dit nu juist de verhoring is van haar gebed? Wat dan? Standvastig zijn. Ziende op Jezus. Dan kan ze toch alles?

Hanneke heft haar hoofd omhoog en klemt haar lippen op elkaar. Ja Heer, als ik naar U opzie, is alles mogelijk.

Om zes uur staat ze bij haar dochter op de stoep. Ze overhandigt Babs de twee dozen met de Marokkaanse stoofschotel. Daarna duwt ze haar nog een pakje in handen. ‘Een extraatje. Wortelcake met rozijnen. Met liefde gebakken. Voor jou en voor Sofie. Mijn dochter.’

Wanneer ze een uurtje later op de bank op Arjan zit te wachten, klinkt het geluid van een nieuw appje. Was lekker. Thnx voor de cake.

Janny den Besten

Verdriet

Een kruis waar iedereen van weet, is dikwijls niet het zwaarste leed. Want dan komt iedereen wel vragen, of hij kan helpen bij het dragen. Veel zwaarder is verborgen pijn, waarbij men opgewekt moet zijn. Toch zal ook dan steeds iemand vragen, of Hij mag helpen bij het dragen!

Uit: Schuilen aan Zijn hart

Van: Johanna van Eelen

... van Hem is mijn verwachting

Psalm 62:6

Deze uitspraak is van koning David die Psalm 62 geschreven heeft. Hem met een hoofdletter duidt op de HEERE God.

David kende God als weinigen in zijn tijd. Hij sprak met God en luisterde naar Hem. En, misschien nog belangrijker, hij vroeg God vaak om raad. En God gaf raad.

Dan behaalde David de overwinning. Beter gezegd: God gaf de overwinning. Denk maar eens aan de geschiedenis van reus Goliath. Slechts één enkele steen uit Davids slinger was nodig om deze lasteraar van God neer te laten storten.

David wist dat hijzelf niet in staat was ook maar iets te doen zonder de steun van God. Mensen hebben God echt nodig. Zo kende David Hem en verwachtte al zijn hulp van Hem. Dat overpeinzend schreef hij deze hele mooie Psalm.

In onze tijd heeft iemand, die God ook kent op de manier waarop David Hem kende, nagedacht over deze Psalm en naar aanleiding daarvan onderstaand lied geschreven:

*Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God,
van Hem is mijn heil.
Hij is mijn Rots, mijn Burcht,
ik zal niet wankelen.*

*Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God.
Ik verwacht het van Hem,
mijn schuilplaats is in mijn God.
Ik heb U lief, mijn Redder,
en ik vertrouw op U.
Mijn handen hef ik naar het heiligdom,
zo prijs ik U, mijn leven lang.*

*Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God,
op Hem rust mijn heil,
mijn schuilplaats is in mijn Heer.*

Opwekking Lied 190

Verwachten wij het alleen van Hem, is Hij onze schuilplaats?

Harry Springer

Gods Zoon

Opdat een elk 't zou weten hoe ver Zijn liefde gaat, vervulde onze Schepper een wonderbare daad.

Hij zond Zijn Zoon op aarde, Zijn enig dierbaar Kind en liet zo duid'lijk blijken hoe zeer Hij ons bemint.

Hij sprak: 'Ga naar de aarde, waar 't duister is en nacht en men reeds eeuwen hunk'rend op de Verlosser wacht. Zeg hun dat Ik ze lief heb en toont dat metterdaad, opdat voor heel het mensdom de hemel opengaat!'

Zo is de Heer gekomen, heeft Hij Zijn taak volvoerd, die menigeen op aarde ten diepste heeft geroerd. Zo blijft Hij thans nog werken in heerlijkheid en pracht, totdat Hij weer zal komen, als alles is volbracht.

*Uit: Een Kind is ons geboren
Van: Frits Deubel*



Beste Zonnewendevrienden

Vroeger heb ik op school elke week een psalm geleerd. Misschien moet ik zeggen dat we die psalm met elkaar moesten opdreunen. Elke dag oefenden we zodat de psalm goed in ons hoofd ging zitten.

Ik kan u zeggen dat het werkt om op deze wijze iets aan te leren. Tot op de dag van vandaag ken ik vele psalmen uit het hoofd. En, weet u wat het bijzondere is? Tegenwoordig komen die psalmen op een bepaald moment in mijn gedachten. Wat heel treffend is, dat ze aansluiten bij de beleving die ik op dat moment heb.

Soms mag ik het uitjubelen: 'Kom, maak God met mij groot'.

Dan weer uit ik: 'God is mijn Licht, mijn Heil, voor wie zou ik vrezen?' Of in verdrietige omstandigheden: 'Hij is, al treft u 't felst verdriet, uw wachter die uw voet, voor wankelen behoedt'.

Dat aanleren is dus het navolgen waard.

Ook wat Bijbelteksten betreft.

Kent u deze? 'Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken'.

Dan komt er weer zo'n psalm in me op: 'God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad'.

Wat geweldig dat er niet alleen in de computer veel opgeslagen zit, maar ook in ons hoofd en hart.

Van harte gun ik u en mezelf dat we altijd weer op het juiste moment innerlijke veerkracht mogen krijgen door een lied of een Bijbelvers om de uiterlijke

omstandigheden aan te kunnen.

De Here Jezus wil vandaag als het Licht van de wereld aanwezig zijn, zodat Hij onze levenspaden kan verlichten.

'Gebaande' wegen gewenst. Kyrieleis!

*Een hartelijke groet van
L. van Koppen*

Niet zien en toch geloven

Niet zien en toch geloven,
dát is 't wat vreugde geeft.

Niet zien, maar zeker weten
dat Jezus Christus leeft.

Niet zien, maar de vervulling
ligt rotsvast in 't verschiep,
als eens, in eeuw'ge vreugde,
ons oog de Heiland ziet.

Niet zien, tóch met Hem wand'len
en spreken elke dag

is wat ik uit mijzelf niet,
maar door 't geloof vermag.

Niet zien, maar tóch geloven:
de Heer is dicht nabij.

Dát doet Hij ons ervaren
en maakt ons hart zo blij.

Niet zien? Tóch zien wij Jezus
met eer en heerlijkheid
gekroond daar in de hoge.

Dat is een kostbaar feit!

Want het geloof geeft ogen
en toont de werk'lijkheid
van al wat God beloofd heeft
en voor ons heeft bereid.

Uit: Niet meer ver

Van: G. Fidder

**God zoekt gewone mensen
voor buitengewoon werk**

Mededelingen

Zonnewende heeft tot doel: te troosten en te bemoedigen vanuit het evangelie van Jezus Christus.

Zonnewende heeft **Correspondentiegroepen**: Zieken en gezonden schrijven ter bemoediging van elkaar, in groepjes (afdelingen) van 8 à 10 personen in een schrift dat onder hen circuleert.

De **Zondagsgroet**, zie informatie in de kolom hiernaast, wordt wekelijks verstuurd aan velen die het moeilijk hebben.

Het Zonnewendeblad, de **Groet**, verschijnt 4x per jaar in een oplage van 20.000 ex. en wordt gratis gestuurd aan belangstellenden. Het is mogelijk om meerdere exemplaren te bestellen.

De Groet is ook verkrijgbaar in braille en in gesproken vorm. Voor informatie hierover:

C.B.B. te Ermelo, tel. 0341 – 565499.

Wilt u meer weten over het Zonnewendewerk?

Neem dan contact op met mevr. Schuring.

Zie adres in de colofon, rechts onderaan.

Zij geeft u graag informatie.

Kijkt u ook eens op www.zonnewende.info

Gedichtenbundels

In de bundel 'Bemoediging' staan 61 gedichten van Mevr. N.C. Otgaar. Deze bundel ziet er prachtig uit en de inhoud is bijzonder waardevol. Dit geldt ook voor haar bundel 'Zie omhoog'. Daarin staan ruim 450 gedichten. 'Bemoediging' € 5,95 + € 3,12 porto. 'Zie omhoog' € 9,95 + € 3,90 porto.



Kaarten met Bijbeltekst

- nr. 1: mapje van 10 st. € 3,40 (prachtige gevarieerde kaarten); **Nieuw**
- nr. 2: mapje van 10 st. € 3,40 (prachtige gevarieerde kaarten); **Nieuw**
- nr. 3: mapje van 8 st. € 3,85 (Hartelijk Gefeliciteerd);
- nr. 5: mapje van 8 st. € 3,85 (Veel Sterkte en Ter Bemoediging);
- nr. 6: mapje van 4 st. € 1,95 (condoleancekaarten)
- nr. 8: mapje van 9 st. € 1,00 (gedichtenkaarten van N.C. Otgaar)

Jubileumboek 100 jaar Zonnewende € 4,85

Zondagsgroeten

Een stevig kaartje van 13x8 cm. Op de voorkant een mooie tekening van bv. een bloem of vogel. Daarnaast in duidelijke letters een vertroostende tekst uit de Bijbel. Op de achterkant een gedicht, lied of spreuk die bij de tekst past.

Serie 19, 56 kaartjes (in 1 kleur) € 1,00.

Serie 21, 60 kaartjes (vogels), vierkleurendruk € 2,50.

Serie 22, 60 kaartjes (vlinders), vierkleurendruk € 3,00. Bijpassende envelopjes € 2,00 per 50 st.

Brochures

Wat je niet ziet € 0,50

Mijn Herder € 0,60

Toch Liefde € 0,55

Kracht van boven € 0,75

Zingen - blij toe € 0,80

De Here is nabij € 1,50

Niet meer ver (gedichten van G. Fiddler) € 1,95

Er is een deur € 1,95

Deze brochures bevatten korte pakkende stukjes en/of gedichten.

De prijzen van de kaarten, zondagsgroeten, envelopjes en brochures zijn exclusief porto. Ze zijn evenals de gedichtenbundels te bestellen via Mevr. Schuring, zie adres onderaan. Betaling, na ontvangst van de bestelling, kan plaatsvinden op de rekeningnummers van St. Zonnewende, zie hieronder.

Jonkvrouw M.C.W. Calkoenfonds

Doel: het verspreiden van de uitgaven van Stichting Zonnewende aan hen die thuis of in ziekenhuizen worden verpleegd.

Ontvangen giften 3^e kwartaal 2016: € 2786,80

Hartelijk dank aan alle gever!

Voor hen die het Zonnewendewerk financieel willen steunen:

IBAN nr.: NL19 INGB 0000 2168 61 en

IBAN nr.: NL25 RABO 0341 8428 34

Vanuit Europa: BIC nr.: INGBNL2A

t.n.v. St. Zonnewende Winschoten.

We vragen uw gebed voor dit werk.



Uitgave: Stichting Zonnewende
Verschijnt vier maal per jaar

Correspondentie- en besteladres:

Mevr. M. Schuring

Stationsweg 3a

9671 AL Winschoten

telefoon 0597 - 414 908

E-mail: correspondentie@zonnewende.info