



Zonnewende

De genade van de Here Jezus Christus zij met u.

1 Korinthe 16:23



Geen program

De spreuk die ik meermalen wel ergens tegenkwam is: 'Van 't concert des levens krijgt niemand een program'.

We weten 's morgens zelfs niet wat of die dag ons brengt, of hij ons vreugde en blijdschap of tegenslagen schenkt.

Wordt hierin niet Gods liefde en zorg geopenbaard, dat Hij ons hart bij voorbaat al niet met angst bezwaart?

Wie alles denkt te weten heeft dikwijls rust noch duur, maar wie Zijn God laat zorgen kent vrede, ieder uur.

Ook dan geldt wel Gods roepstem: Weest waakzaam, elke dag. Dank Here, voor Uw goedheid dat ik zo leven mag.

Terugblik

Het is met stijgende ontroering dat ik nog eens heb stilgestaan bij alles wat zich door de jaren heeft afgespeeld in mijn bestaan. En weer ben ik het gaan beseffen hoe wezenlijk God op Zijn tijd mij daarin steeds weer tegemoet kwam als een constante werk'lijkheid. Hij was er om de weg te banen waarop 'k verwachtingsvol en blij naar de vervulling toe mocht leven van Zijn persoonlijk plan met mij. Hij was er echter ook in tijden van twijfel en van tegenslag om mij weer hoop en moed te geven als ik Zijn aanpak niet doorzag. Hij hield mij vast in de momenten dat ik, vermoeid door zorg en strijd, de neiging had mij te onttrekken aan het 'waarom' van Zijn beleid.

Maar als een wonder van genade zag ik vandaag de rode draad waardoor ik met Hem bleef verweven, zodat Hij daardoor inderdaad in mijn ervaringen bleef delen waarvan pas nu de samenhang mij zozeer duid'lijk is geworden dat ik geen uitleg meer verlang, maar slechts met eerbied en verwond'ring opnieuw Gods wond're trouw erken, waarvan ik meer dan ooit tevoren, ook voor de toekomst, zeker ben!

Met een verdiept geloofsvertrouwen reis 'k nu de finish tegemoet vanuit het onvoorwaard'lijk weten: ook dan maakt Hij het blijvend goed!

*Uit: In Gods nabijheid
Van: Truus van der Roest*



Aan Zijn hand

Toen ik ooit eens tijdens een bergwandeling bij een afdaling in paniek raakte, heeft mijn man me bij de hand gepakt en me veilig naar beneden gebracht. Op dat moment vertrouwdde ik me volkomen aan hem toe en liep stap voor stap achter hem aan. Ik volgde zijn spoor en bleef heel dicht achter hem. Het was voor hem zo belangrijk dat ik veilig beneden kwam. Beneden gekomen kwam mij het volgende lied in gedachten:

*Hand in hand met Jezus
over 't ruwe pad.
Jezus houdt, vol liefde,
trouw mijn hand gevat.
Over hoge bergen
en door stormgedruis.
Hand in hand met Jezus
kom ik veilig Thuis.*

Naar allen die het moeilijk hebben strekt de Here Jezus Zijn hand uit.
Leg uw hand maar in Zijn hand.
Het is de moeite waard!

G.H. Springer-Kruit

Zijn aanbod

Heb je die ene hand ontdekt,
die ene hand van God,
vol liefde naar je uitgestrekt,
bewogen met je lot?’

Die hand waarin je leggen mag
waar jij geen raad mee weet,
die hand van God, die elke dag
zegt dat Hij niet vergeet.

Omdat jij het niet redden kan
de weg alleen te gaan,
daarom heeft God met jou een plan,
biedt Hij zijn hand jou aan.

Uit: Elke dag opnieuw

Van: Wim Plomp



Sneeuwballen en chips

‘Ze doen het weer!’

Met een bang gezicht wijst Greet naar het raam. Langzaam smelt de sneeuwbal en glijdt in sliertjes naar beneden.

‘Net doen alsof er niets aan de hand is, Greet,’ kalmeert haar man. ‘Dan stoppen ze vanzelf.’

Zelf tuurt Arie weer in zijn boek, maar hij kan er zijn aandacht niet meer bij houden. Pats! Weer een sneeuwbal. En nog een. Hard gelach en gejoel komt vanaf de straat.

‘Waarom doen ze het altijd bij ons?’

Vragend kijkt Greet hem aan.

‘Ze wéten het.’

Die drie woorden geven voldoende uitleg. Ze knikt, staart weer in haar boek, maar veert onmiddellijk overeind als er een harde tik tegen het raam klinkt.

‘Steentjes!’

‘Dit wordt te gek.’ Bruusk draait hij zijn rolstoel om en manoeuvreert naar de gang. ‘Ga je ernaar toe? Zou je dat wel doen?’

‘Ja. Dit moet ophouden. Ik roep ze binnen.’ Peinzend volgt ze zijn rug als hij wegrijdt. Dan glijdt er een begrijpende blik over haar gezicht. ‘Arie, als ze wat willen drinken: ik heb cola genoeg.’

Stomverbaasd drommen de jongelui het huis in. ‘Hé meneer, meen je dat?’ ‘Oeps, zien jullie dat? Hij kan niet lopen!’ ‘Mogen we binnen komen?’ ‘Oké, doen we!’

Ze verdringen elkaar in de gang. Voordat ze de huiskamer inlopen, weet Greet nog net op tijd te zeggen: ‘Gooi je jas maar op de trap.’

Met zijn vijven proppen ze zich op de bank, twee vallen in de grote leunstoel neer, en hoeveel zitten er op de grond? Arie kijkt om zich heen en telt er in de gauwigheid een stuk of tien. Ze praten allemaal door elkaar.

‘Mooi huis.’

‘Meneer, hoe komt het dat u niet kan lopen?’ ‘Waarom moesten we binnen komen?’

Op de laatste vraag haalt hij zijn schouders op. ‘We wilden met jullie praten. Wonen jullie hier allemaal in de buurt? En wat doen jullie zo in je vrije tijd?’

Zijn vrouw staat op. ‘Lusten jullie allemaal cola?’ Ze tikt een meisje aan en vraagt of die haar wil helpen. Even later heeft ieder een bekertje cola in de hand.

‘Ik wou dat ik chips of zo had. De winkels

zijn al dicht. Wie wil er mee om bij het benzinestation wat te kopen?’ Vragend kijkt Greet de jongeren aan. Twee meisjes staan direct op en lopen met haar mee.

‘Nou, vertel eens.’ Hij kijkt de kring rond. ‘Wat doen jullie allemaal in je vrije tijd?’ Twee meisjes roepen: ‘Chillen! Beetje rondhangen op straat.’

‘En een beetje mensen pesten,’ voegt een kleine jongen eraan toe.

Hij reageert er niet op, maar richt zijn aandacht op een jongen die hem met zijn grijze ogen scherp aankijkt. ‘Gamen, tv kijken en dat nieuwe spel, Charlie Charlie Challenge. Dat is pas echt spannend!’

‘Hoezo?’ Hij doet alsof hij er weinig vanaf weet. Een jongen met een wilde krullenbol buigt naar voren en vertelt: ‘Het lijkt op glaasje draaien, daar hebt u misschien weleens van gehoord?’

‘Ja zeker.’

Een meisje van een jaar of dertien leunt tegen de knieën van de jongen met de grijze ogen. Zacht zegt ze: ‘Ik vind dat spel niet leuk. Ik werd er verschrikkelijk bang van.’

‘Bang? Kom op, zeg!’ roept de krullenbol. ‘Het is gewoon toeval!’

‘Maar ik kon er niet van slapen,’ zegt het meisje.

De jongen met de grijze ogen buigt zich naar voren. ‘Ja, al zegt iedereen dat glaasje draaien onzin is, toch zijn er genoeg mensen die er helemaal depressief van geworden zijn!’

Het meisje huivert. ‘Ze zeggen dat je er boze geesten mee kan oproepen.’

Opeens staat Greet weer middenin de kamer. ‘Hou je handen maar open,’ zegt ze, ‘dan giet ik er wat chips op.’

‘Dat heb je gauw voor elkaar,’ zegt Arie

glimlachend tegen zijn vrouw. Dan schraapt hij zijn keel. ‘Zou dat waar kunnen zijn? Dat er dingen op deze aarde zijn die je niet kunt zien?’

Meteen praat iedereen door elkaar. Totdat de jongen met de grijze ogen er bovenuit komt. ‘En u meneer, u denkt natuurlijk van wel. Anders zou er niet zo’n poster tegen uw raam hangen.’

‘Ja, waarom hebt u dat eigenlijk?’ Een meisje met een stuk of zes piercings door haar oren kijkt hem hooghartig aan. ‘Eeuwig leven ...’ Ze haalt haar neus op. ‘Wat heb je daar nou aan als je hier in dit leven niet eens kan lopen?’

Een moment krimpt hij in elkaar. Au. Dat doet zeer. Het is plotseling doodstil in de kamer. Hij richt zich op. ‘Ik wil jullie best het antwoord geven, hoor. Het is in de oorlog gebeurd, op de slagvelden. Toen mijn been eraf moest, wilde ik zelf ook dood. Tot iemand mij vertelde dat er meer is dan de dingen die je ziet. Dat er een God is die leeft en van je houdt. Die je geen onrust en angst wil geven, maar vrede en liefde. En eeuwig leven.’

Hij ziet alle ogen op zich gericht. Niemand zegt wat. Alleen het gekraak van chips klinkt door de kamer.

Vijf jaar later zit hij nog altijd iedere dag in zijn rolstoel. En iedere zaterdag komen er zo’n vijf jongens en meiden bij hem op bezoek die hij vol blijdschap over zijn Here vertelt. En over de tekst op de poster: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven.” En na afloop pakt Greet opgewekt de stofzuiger om alle chipresten op te zuigen.

Janny den Besten – van Boudestein

Een vriendenhand

Zegt u wel eens: 'Ik bid voor jou?
Dat doen de meesten niet zo gauw.
Wij vinden vaak iets vreemds en raar,
en blijven vreemden voor elkaar.

Wij debatteren lang of kort,
maar zwijgen als 't persoonlijk wordt.
De derde wereld spreekt ons aan.
Zo veilig ver bij ons vandaan.

Maar mensen dicht bij u en mij,
die lopen wij maar zo voorbij.
Ik denk, dat u al helpen kunt,
als u ze tijd en aandacht kunt.

Er zijn buro's voor dit en dat.
Maar doen wij ook persoonlijk wat?
Een vriendenhand helpt soms veel meer,
hier ligt een opdracht van de Heer.

Leg één hand nu in die van Hem,
en let voortdurend op Zijn stem.
God wijst u dan zeer zeker aan,
naar wie uw tweede hand moet gaan.

*Uit: Schuilen aan Zijn hart
Van: Johanna van Eelen*

Nieuwe serie Zondagsgroeten

U kent ze vast wel, de Zondagsgroeten van Zonnewende. De kleine kaartjes van 13x8 cm, waar op de voorkant een Bijbeltekst staat en op de achterkant een gedichtje of quote. In de loop der jaren zijn er duizendtallen verstuurd en hebben, bij degenen die ze ontvingen, niet alleen een groet gebracht maar ook een bemoediging. Inmiddels kunnen we u serie 22 aanbieden, een vlinderserie. Chris Zwart is weer zo bereidwillig geweest om belangeloos tekeningen te maken voor de serie. We hopen als bestuur dat u ze mooi vindt en dat u ze wilt gebruiken om de naaste rondom u een riem onder het hart te steken. We leven in een tijd dat velen een persoonlijke bemoediging kunnen gebruiken, om de levensreis wat lichter te ervaren. We weten dat sommigen dit setje als een verjaardagscadeautje geven, of meenemen als een geschenk als ze op ziekenbezoek gaan. Ze zijn als een bos bloemen, die niet verwelken, maar die elke dag hun kleur en geur verspreiden.

De serie kaartjes, per setje van 60 stuks, hebben de prijs van € 3,00. Er zijn ook passende enveloppen bij te koop, voor degenen die ze wil versturen.

Wie zou u kunnen bemoedigen met zo'n setje? Mevr. M. Schuring ziet uit naar uw bestellingen.

De Here zegene u in uw liefde en zorg voor de naaste.



Vrees niet ... Ik ben uw God

Vindt u dit geen geruststellende tekst?

Er zit wel een voorwaarde aan vast. Je moet eerst vrezen om niet te hoeven vrezen.

Misschien denkt u; dat begrijp ik niet. Je moet er inderdaad even goed over nadenken.

Een voorwaarde om niet te hoeven vrezen is dat je God vreest.

In Romeinen 3:25 staat dat alle mensen gezondigd hebben en schuldig tegenover God staan.

Maar ... er volgt een geweldige boodschap! God heeft er alles aan gedaan om ons te kunnen redden. Hij heeft Zijn Zoon naar deze aarde gestuurd om daar in onze plaats de straf te dragen, om voor onze zonden te sterven aan het Kruis.

Gelooft u dat?

Als dat zo is, dan zegt God het ook tegen u: Vrees niet, Ik ben uw God.

In Psalm 103:13 lezen we: *'Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Here over wie Hem vrezen'*.

Betekent dit, dat ons nooit moeilijkheden zullen overkomen?

Zeker niet! Het betekent wel dat God met ons mee wil gaan dwars door die moeilijkheden heen. Hij wil heel dicht naast ons gaan.

Ook David heeft dat in zijn leven ervaren. Op de vlucht voor Saul heeft hij veel moeilijke momenten gekend. Toch kon hij het zeggen in Psalm 23:4: *'Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad want Gij zijt bij mij'*.

In momenten dat we het erg moeilijk hebben mogen we met onze angsten naar God gaan en het allemaal aan Hem zeggen. Net als Hij dat tegen Jozua heeft gezegd, zegt Hij het ook tegen ons: *'Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat'*, Jozua 1:9b en *'Ik zal u niet begeven en u niet verlaten'*, Jozua 1:5b. Zijn dat geen geweldige beloftes die God aan ons geeft? Als wij daarop vertrouwen kunnen we het ook van harte zingen:

*Ik bouw op U,
mijn schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht,
gerust in Uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.*

*Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens weer
moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.*

We staan aan het begin van een nieuw jaar. In dit nieuwe jaar mogen we ons toevertrouwen aan Hem die te vertrouwen is als geen ander.

Harry Springer



Werp uw bekommernis op Hem

Werp al uw zorgen op de Heer.
Kniel telkens biddend voor Hem neer
en leg Hem al uw noden voor.
U vindt bij Hem altijd gehoor.

Werp uw bekommernis op Hem.
Verhef vertrouwend hart en stem
naar Boven, waar uw Heiland woont,
Die aan Gods rechterzijde troont.

Hij zorgt voor u! Dat is gewis,
omdat Hij de Getrouwe is,
Die altijd handelt naar Zijn Woord.
Welzalig wie Hem toebehoort!

Uit: Niet meer ver.

Van: G. Fidder

Beste Zonnewendevrienden

De woorden ‘Wat baat het een mens als hij de gehele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel’ zijn voor velen van ons bekend. Voorspoed in het leven is een belangrijk iets. Graag zouden we dat allen dagelijks willen ervaren. En, ik zou het u van harte gunnen. Overvloed op elk gebied. Naast de natuurlijke voorspoed is er ook de geestelijke voorspoed. Ook dat gun ik u van harte. 2016 heeft zijn deuren geopend. We ontvangen de dagen en maanden om onze Schepper te erkennen en te eren. God wijst ons daarbij altijd weer naar de Here Jezus. Hij is gekomen om ons tot God te brengen. Dat moeten we na Kerst niet vergeten.

Wie is de Here Jezus voor mij? Alleen het Kind in de kribbe of ken ik Hem als Verlosser en Heer? Bethlehem en Golgotha staan als het ware naast elkaar.

Laten wij, net als de herders en wijzen het voor ons deden, ook wij ons voor Hem buigen, maar dan bij het kruis van Golgotha.

Wie Hem als Heiland en Heer (er)kent, mag weten dat Hij Zijn plan in ons leven uitwerkt ten goede voor ons en tot eer van Zijn Naam.

God zoekt, dat kunnen we lezen in deze Groet, in Zijn Koninkrijk mensen die mee willen werken aan de vervulling van Zijn Woord. Dit kan terwijl we ziek zijn of gezond, gelukkig of ongelukkig, rijk of arm. Het gaat bij Hem om het beschikbare hart, dat Hij wil vervullen met Zijn vrede. Dan verlangen we met de liedschrijver het hele jaar door:

*O Vredevorst U kunt gebieden,
de vrede op aard en in mijn ziel
Doe elke zondaar tot U vlieden
dat al wat ademt voor U kniel...*

Wat zal 2016 een bijzonder jaar voor ons allen worden als we aan Vaders hand door de dagen gaan!

*Een hartelijke groet van
L. van Koppen*



***Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.
Psalm 68:20***

Mededelingen

Zonnewende heeft tot doel: te troosten en te bemoedigen vanuit het evangelie van Jezus Christus.

Zonnewende heeft **Correspondentiegroepen**: Zieken en gezonden schrijven ter bemoediging van elkaar, in groepjes (afdelingen) van 8 à 10 personen in een schrift dat onder hen circuleert.

De **Zondagsgroet**, zie informatie in de kolom hiernaast, wordt wekelijks verstuurd aan velen die het moeilijk hebben.

Het Zonnewendeblad, de **Groet**, verschijnt 4x per jaar in een oplage van 20.000 ex. en wordt gratis gestuurd aan belangstellenden. Het is mogelijk om meerdere exemplaren te bestellen.

De Groet is ook verkrijgbaar in braille en in gesproken vorm. Voor informatie hierover:

C.B.B. te Ermelo, tel. 0341 – 565499.

Wilt u meer weten over het Zonnewendewerk?

Neem dan contact op met mevr. Schuring.

Zie adres in de colofon, rechts onderaan.

Zij geeft u graag informatie.

Kijkt u ook eens op www.zonnewende.info

Gedichtenbundels

In de bundel 'Bemoediging' staan 31 gedichten van Mevr. N.C. Otgaar. Deze bundel ziet er prachtig uit en de inhoud is bijzonder waardevol. Dit geldt ook voor haar bundel 'Zie omhoog'. Daarin staan ruim 450 gedichten. 'Bemoediging' € 5,95 + € 2,92 verzendkosten, 'Zie omhoog' € 9,95 + € 3,65 verzendkosten.



Kaarten met Bijbeltekst

- nr. 1: mapje van 10 st. € 2,90 (prachtige gevarieerde kaarten);
- nr. 2: mapje van 10 st. € 2,90 (prachtige gevarieerde kaarten);
- nr. 3: mapje van 8 st. € 3,85 (Hartelijk Gefeliciteerd);
- nr. 5: mapje van 8 st. € 3,85 (Veel Sterkte en Ter Bemoediging);
- nr. 6: mapje van 4 st. € 1,50 en € 1,95 (condoleancekaarten)
- nr. 7: mapje van 9 st. € 1,00 (gedichtenkaarten van N.C. Otgaar)
- nr. 8: mapje van 9 st. € 1,00 (gedichtenkaarten van N.C. Otgaar)

Jubileumboek 100 jaar Zonnewende € 4,85

Nieuw

Nieuw

Zondagsgroeten

Een stevig kaartje van 13x8 cm. Op de voorkant een mooie tekening van bv. een bloem of vogel. Daarnaast in duidelijke letters een vertroostende tekst uit de Bijbel. Op de achterkant een gedicht, lied of spreuk die bij de tekst past.

Serie 19, 56 kaartjes (in 1 kleur) € 1,00. Serie 20 en 21, per serie 60 kaartjes, vierkleurendruk € 2,50. Serie 23, 60 kaartjes, vierkleurendruk € 3,00. Bijpassende envelopjes € 1,75 per 50 st.

Brochures

Wat je niet ziet	€ 0,50
Mijn Herder	€ 0,60
Toch Liefde	€ 0,55
Kracht van boven	€ 0,75
Zingen - blij toe	€ 0,80
De Here is nabij	€ 1,50
Niet meer ver (gedichten van G. Fidler)	€ 1,95
Er is een deur	€ 1,95

Deze brochures bevatten korte pakkende stukjes en/of gedichten.

De prijzen van de kaarten, zondagsgroeten, envelopjes en brochures zijn exclusief porto. Ze zijn evenals de gedichtenbundels te bestellen via Mevr. Schuring, zie adres onderaan. Betaling, na ontvangst van de bestelling, kan plaatsvinden op de rekeningnummers van St. Zonnewende, zie hieronder.

Jonkvrouw M.C.W. Calkoenfonds

Doel: het verspreiden van de uitgaven van Stichting Zonnewende aan hen die thuis of in ziekenhuizen worden verpleegd.

Ontvangen giften 3^e kwartaal 2015: € 1833,19

Hartelijk dank aan alle gever!

Voor hen die het Zonnewendewerk financieel willen steunen:

IBAN nr.: **NL19 INGB 0000 2168 61** en

IBAN nr.: **NL25 RABO 0341 8428 34**

Vanuit Europa: BIC nr.: **INGBNL2A**

t.n.v. St. Zonnewende Winschoten.

We vragen uw gebed voor dit werk.



Uitgave: Stichting Zonnewende
Verschijnt vier maal per jaar

Correspondentie- en besteladres:

Mevr. M. Schuring

Stationsweg 3a

9671 AL Winschoten

telefoon 0597 - 414 908

E-mail: correspondentie@zonnewende.info